

Johan de Knuyt

Aan: Constantijn Huygens

17 september 1634

1007

Bron: Koninklijke Verzamelingen Den Haag, archief Constantijn Huygens, G1-8.3

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

Ick hebbe Uw Ed. jongst geadviseert mijn depesche van haere Hoogh Mog[enden] verleden donderdaege avondt ontfangen hadde ende dat nu alleen wachte op Sijn Ex[cellen]cies laeste ordre ende genadig believeu, om mij daernaer te mogen reguleren oft moge[lijck] Uw Ed. die ter handt genomen, versoucke mij prompte[lijck] door d'enen ofte d'anderen bode naer toegesonden worden. Ende alsoo ons gisteren van Antwerpen geadviseert wort dat den Co[ning] van Hungarijen ende Beyersen de Sweetse bij Noortlinge gans in route soude geslagen hebben, Gustavus Horn, Rijngrave ende overste Grath gebleven ende niet meer als 3 à 400 man van de geheele infanterie soude affgecomen sijn; welck gerucht, alhoewel niet waarschijn[lijck], eenige alteratie veroorsaect, bidde indien eenige seliecht daerbij hebt, bij voorn[oemde] occasie ons daarvan deelachtich te maeken, ende mij te houden voor die onverander[lijck] blijve, mijnheere, Uw Ed. dienstwilligen,

J. de Knuyt

[Naschrift:] Ick verwachtte Sijne Ex[cellen]cies ordre op de overgesonden pointen van beschrijvinge, insgelijcx acte bij authorisatie op den pens[ionaris] De Witte om mijn plaetse waer te nemen, indien voor 't scheidt moest vereijzen, daertoe weynige apparentie sie, vermits toecomende vrijdaege van de verpachtinge van 's lants middelen sullen moeten scheidt.

In grooter haeste, uyt Middelb[urgh], den 17e september 1634

[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Const[antijn] Huygens, heer van Sulicom, ridd[er], raet ende secret[arijs] van Sijne Ex[cellen]cie, in 't leger tot Druynen