

Johan van Reede, heer van Renswoude

Aan: Constantijn Huygens

15 juli 1644

3616

Bron: Koninklijk Huisarchief, Archief Constantijn Huygens, G1.8.4

Voorlopige transcriptie

[Huygens tekende er op aan:] R. Mald[egem] 24 jul. 44

Mijnheere,

Ick ontfange een missive van U.Ed. ende sal mijne brieven laeten gaen aen den here baelyou van Middelbourch. De reden waerom ick wilde wesen gesommeert om de waerheyt te scrijven, was omdat den man die met U.Ed. in Den Hage den gehelen naemiddach aen een tafel wilde sitten om op sijn kints goederen te besoegneren, het niet begeerden te doen, maer nu sal U.Ed. sien uut dien ab [= codetaal voor Frederik Hendrik, zie brief 3631] gesonden dat een begintsel wert gemaect ende heeft den bovenverhaelden man daerinne moeten consenteren.

Den Con[ing] heeft geslagen drie regimenten van Waller ende eenige paerden, oock becomeen acht stucken geschut en weder gegaen nae Bonbury ofte Oxfort. Prins Robbert was den 10 maer 12 mijlen van Jorck, waerop men den stadt verliet ende ginck hem tegemoet. Alle dage werden hier Hollantse schippers opgebracht, rijckelijck geladen, omdat sij willen met haer coopmanschappen nae des Coninckx havenen, die wij gaerne los hadden, maer becomeen geen audiëntie. Nu begeert men inaudita dat wij dit scriptis sullen versoeken. Wij sullen het doen om contentement te geven ende den siecken tegemoet te comen. Ick hope de mijnen van 24 junij en 1a julij wel sijn overgecomen. De Coninginne is verlost van een prinsesse. Bij Exeter men seyt, Essex daerontrent ofte voor is. Hiermede bevelende U.Ed. in de bewaringe Godes ende blijve, Mijnheere , U.Ed. dienaer Johan van Reede

London, 15 julij 1644

[Naschrift:] Ons compt men seggen dat nae Prins Robbert de linckervluegel der Scotten hadt geruïneert, dat hij in route sou sijn geslagen ende canon ende bagagie verloren op de sekerheyt hiervan ten naesten.

[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Constantijn Huygens, ridder, heer van Suylicom, raet en secretaris van Sijn Hoochheyt, Maldegem