

's-Gravenhage, 12 December 1936.

5059

Ik heb de eer Uwer Excellentie hierbij aan te bieden een exemplaar van een brochure getiteld: "Brieven uit Spanje" van de hand van den bekenden revolutionnair schrijver Jef Last.

Aangezien uit deze brieven duidelijk blijkt dat genoemde Last in vreemden krijgsdienst is getreden, bestaat er naar d.z. oordeel aanleiding hem het Nederlandschap te ontnemen.

De antecedenten van dezen persoon zijn: Josephus Carel Franciscus Last, geb. te 's-Gravenhage, 2 Mei 1898, zoon van den oud zeeofficier E.C.A.Last, oud-hoofdinspecteur bij de Arbeidsinspectie te Rotterdam.

Hij deed in 1917 eindexamen H.B.S. te Rotterdam en werd daarna geplaatst in het mijnbedrijf in Z.-Limburg en kwam door zijn revolutionnaire neigingen spoedig in botsing met zyn vader. Hij verrichtte zijn dienstplicht bij de Marine en ging daarna varen als gewoon matroos bij de koopvaardij in welken tijd hij o.a. Ned. Indië en Amerika bezocht, waar hij ook als arbeider in een fabriek werkte.

Later was hij in dienst bij de Enka fabrieken te Ede, terwijl hij ook korten tijd te Rotterdam als onderwijzer werkzaam moet zijn geweest.

Oorspronkelijk behoorde hij tot de uiterst linksche vleugel van de S.D.A.P.

In 1930 trad hij uit de S.D.A.P. en werd lid van de Revolutionnair Socialistische Partij (van Sneevliet) en werkzaam gesteld op het bureau van het N.A.S.

In 1931 werd hij hoofdbestuurslid van de R.S.P. doch bedankt hetzelfde jaar voor alle functies in de R.S.P. en het N.A.S.

Hij vertoefde in 1931 voor korten tijd, daarna in 1932/33 voor langen tijd in Rusland. In 1935 en 1936 maakte hij wederom een reis naar Rusland. Van zijn eerste reis naar Rusland

keerde

AAN:
Z.E. den Minister van Justitie.

keerde hij terug als volslagen communist; hij trad daarna openlijk op als propagandist voor de C.P.N., de V.V.S.U. en de I.R.H. en sprak herhaaldelijk op door deze organisaties gehouden vergaderingen.

Van zijn hand verschenen in de laatste jaren een aantal romans en novellen, waarvan de bekendste zijn: Marianne (1930), Liefde in de portieken (1932), Partij-remise (1933), Zuiderzee (1934), Voor de mast, Het stalen fundament (1935), De bevrijde Eros (gedichten 1936) en Het Gevecht met den duivel (1936).

J.C.P. Last is gehuwd met Ida ter Haar, geb. te Sneek 27 Juni 1893, die eveneens zeer revolutionnair gezind is. Het gezin heeft drie kinderen, geb. in 1923, 1925 en 1927.

Voor zoover bekend is het adres van Last:
Baarsjesweg 184 III te Amsterdam.
