

NEDERLANDSE MISSIES
IN DUITSLAND

No. 3950/746
HS
Sectie I
Bijl.: -
Onderwerp: Schuman-Plan.

10 MRT 1951

24799.

Bonn, 9 Maart 1951
Koblenzerstrasse 96

Zo er een onderwerp is in de politieke belangstelling in Bonn, dat aan de geschiedenis van Tantalus doet denken, dan is het ongetwijfeld dat van het Schuman-Plan. Reeds ettelijke malen heeft het ernaar uitgezien, dat de ondertekening van het te Parijs opgestelde protocol van Duitse zijde bezien binnen de eerstvolgende dagen mogelijk zou worden. Telkenmale is dan echter weer op het laatste ogenblik een nieuwe complicatie opgekomen, die deze ondertekening onmogelijk scheen te zullen maken, althans tot een voorlopig uitstellen daarvan aanleiding gaf.

De afgelopen week heeft een nieuw voorbeeld van deze ontwikkeling geleverd.

Gelijk U bekend zal zijn, hadden de Amerikanen zich sinds kort erop toegelegd te trachten een oplossing te vinden in het verschil van mening over de opheffing van de Duitse kolenverkoopcentrale en de handhaving van de band tussen kolen- en staalindustrie, die steeds het beeld in het Ruhrgebied heeft getypeerd. Na langdurige besprekingen werd Dinsdag j.l. bekend, dat, dankzij de bemiddeling van McCloy, overeenstemming zou zijn bereikt over de handhaving van 75% van de zogenaamde "Verbundwirtschaft Stahle-Kohle" en een uitstel van de liquidatie van de kolenverkoopcentrale tot uiterlijk 1 October 1952 of tot het ogenblik, dat de analoge organisaties in Frankrijk en België zouden zijn opgeheven en dat tot de oprichting van een verkoopcentrale voor de zes Schuman-landen kon worden overgegaan. Hoewel de

-publieke-
2.

Zijner Excellentie
den Heere Minister
van Buitenlandse Zaken
te 's-GRAVENHAGE.



No. 3950/746

publieke belangstelling voor het Schuman-Plan in het laatste halfjaar aanzienlijk is teruggelopen, werd deze beslissing toch met enige vreugde ontvangen, aangezien daarin immers een zeker succes voor de Duitsers mag worden gelezen.

Zij, die nu meenden, dat eindelijk tot paraphering van het protocol kon worden overgegaan, werden echter enkele uren later bitter teleurgesteld, toen bleek, dat door een verklaring van de Minister President van de Saar nieuw roet in het eten was geworpen. Deze verklaring, die naar verluidt uit Parijs werd bevestigd, n.l. dat Frankrijk ook namens de Saar het Schuman-Plan zou ondertekenen, heeft veel opschudding in Bonn teweeggebracht. Hoewel Minister Blücher aanvankelijk verklaarde, dat dit aan de paraphering niets in de weg kon leggen keerde Halstein niet, zoals verwacht, deze week naar Parijs terug. Men vreest, dat als het plan tot mede-paraphering namens de Saar wordt doorgezet, een aanneming van het Schuman-Plan door de Bondsdag als uitgesloten geacht moet worden.

HET HOOFD DER NEDERLANDSE MISSIES IN DUITSLAND,
De Vice-Admiraal,



(J.M. de Booy)