

2779

de Vice-Minister-President

Koninkrijk

In de ministerraad van morgen zal minister De Pous ter sprake brengen de vraag of Nederland al of niet moet trachten de associatie van Turkije met de E.E.G. voorlopig op de lange baan te schuiven. Bijgaand telegram doet vermoeden, dat de Fransen en Italianen (en Belgen ?) deze kant op willen.

Naar mijn mening zou Nederland, indien de Fransen/Italianen dit voorstellen, daaraan steun moeten verlenen. De huidige Turkse regering is zo wankel, dat ik mij afvraag of het verstandig is om daarmee te gaan onderhandelen. De huidige Turkse regering zou n.l. wel eens kunnen proberen de E.E.G. onder druk te zetten (resp. een zekere mate van chantage te plegen) om vooral in snel tempo veel concessies te verkrijgen, teneinde zichzelf daardoor te versterken. Ik begrijp, wel, dat er ook tegenredeneringen mogelijk zijn, die tot een omgekeerde conclusie zouden leiden. Ik acht dit een prealabel politiek punt, voornamelijk ter beoordeling van de minister van Buitenlandse Zaken. Mijn advies zou dus zijn: slechts een zeker mandaat voor onderhandelingen met de Turken aan de E.E.G.-commissie te verlenen, indien andere E.E.G.-ministers in de Raadsvergadering niet op uitstel aandringen.

16 maart 1961
F/10