

MEMORANDUM

Van: Mr. D. U. Stikker

Aan: **Secretaris-Generaal.**

c.c. Ir Stuyt.
Hr Vigeveno Parijs.

Naar aanleiding van het telegram inzake het Europees Leger, hetwelk Vigeveno op 11 Juli naar Den Haag zond, heb ik gisteravond getracht van Schuman te weten te komen hoever hij meende dat deze zaak reeds gevorderd zou zijn. Schuman hield zich nog op de vlakte en begreep ten volle welke moeilijkheden hieraan voor ons verbonden zouden zijn. Aangezien het denkbaar is dat binnen enige tijd pressie op ons zal worden uitgeoefend om ons bij het Europees Leger aan te sluiten, heb ik een balletje opgegooid om uit te zoeken hoe Schuman zou reageren op het creëren van een Europees Leger tussen Frankrijk, Duitsland, Italië, België en Luxemburg, van welke organisatie wij geen vol lid zouden worden, doch waarmede wij ons wel op een of andere wijze zouden associëren. Ik zou mij namelijk voor kunnen stellen dat de troepen, welke wij t.z.t. in Duitsland zullen legeren in het Europees Leger zullen worden opgenomen, doch dat wij overigens onze zelfstandigheid zullen behouden. In geval van nood zou dit misschien een tussen-oplossing kunnen zijn, welke ons van alle wallen tegelijk zou doen eten. Schuman stond geheel open voor suggesties in deze richting.

Ik zou het derhalve op prijs stellen indien Ir Stuyt aan de hand van de reeds bestaande stukken zou willen nagaan welke mogelijkheden in deze richting open staan.

Parijs, 12 Juli 1951.

