

357.00(4)75 : 355.1

MEMORANDUM

Van: Mr. J. M. A. H. Luns
Secretaris-Generaal
Aan:

cc: Minister President
M
DGPZ
DWS
DEU

D
sh



Hedenavond bezocht de Franse Ambassadeur mij en bracht mij op instructie van zijn Regering de Franse visie over inzake de suggestie, gedaan door Kanselier Adenauer, dat de Regeringshoofden der 6 tot de Europese Defensie Gemeenschap behorende landen zich van tijd tot tijd zouden verenigen, teneinde een gezamenlijke buitenlandse politieke lijn vast te stellen en te handhaven. Deze suggestie van de heer Adenauer dateert van 3 December jl.

De Franse Regering heeft overwegende bezwaren tegen dit voorstel. Zij vestigt er de aandacht op dat, de irridenta van zekere tot de nog te vormen Europese Defensie Gemeenschap behorende landen, het vaststellen van een gezamenlijke politieke lijn ongetwijfeld zullen verhinderen.

Voorts zou van de uitdrukkelijke opzet, dat de gezamenlijke strijdkracht der 6 landen in Nato verband zou opereren, en dat voorts de twee Raden gezamenlijk zouden vergaderen, in de practijk niets terecht komen wanneer daarnaast nog een speciale buitenlandse politiek zou worden geformuleerd voor de 6 landen. Men zou aldus een nieuwe raad scheppen en waar de Defensie Gemeenschap reeds door het niet toetreden van Engeland een weinig hinkt in de zin van een Duits overwicht, wenst Frankrijk niet de kans te lopen de Duitsers gelegenheid te geven de gezamenlijke strijdkrachten als een stok achter de deur te gebruiken ter verdediging van specifieke Duitse belangen, die daarenboven op den duur in plaats van een verdediging te beogen wel eens in agressie zouden kunnen uitlopen. Speciaal waar Nederland bepaald voorstander is van het bijtrekken van Duitsland tot de Nato, werd zeer gehoopt, dat de Nederlandse Regering met reserve zou staan tegenover het Duitse initiatief.

Ik heb geantwoord met er op te wijzen, dat een en ander uiteraard Kabinetpolitiek is, dat ik niet zou nalaten de Minister President op de hoogte te brengen van deze Franse demarche, die ik persoonlijk wel "raisonnable" en "comprehensible" achtte.

's-Gravenhage, 15 December 1952.