

30/10 '53

Van: Mr. J. M. A. H. Luns
 Secretaris-Generaal

Aan:

cc: Minister President

M

DGEM

DWS

Jhr. van Starckenborgh



G E H E I M

Heden werd ik bezocht door de Franse Ambassadeur, die na zijn terugkeer op 28 dezer wederom eens een "tour d'horizon" wenste te maken.

Na verschillende problemen zoals Tunis en Marokko (waarbij de heer Garnier zeide dat Frankrijk zeer dankbaar was voor de houding van de Nederlandse Delegatie tijdens deze V.N. Assemblée), Korea en de verhouding tot Indonesië te hebben besproken zonder dat hierbij veel nieuws aan het licht kwam, sneed de Ambassadeur de Europese integratie problemen aan en dan speciaal de E.D.G. en de Politieke Gemeenschap.

Hij zeide gaarne mijn mening te willen vernemen omtrent de in Nederland heersende stromingen voor wat betreft de grotere of minder grote bereidheid de Politieke Gemeenschap te aanvaarden met of zonder economische integratie en deze gemeenschap eventueel aan de tot standkoming van de E.D.G. vooraf te doen gaan.

De Ambassadeur zeide zich zeer wel het Nederlandse Regerings standpunt te realiseren, doch er bestonden bij hem onzekerheden t.a.v. het uiteindelijke standpunt wanneer een definitieve keus of beslissing zou moeten worden gedaan. Grote en invloedrijke secties van publieke opinie, Parlement waren toch immers voor een "politique d'intégration à outrance" en hij meende te weten dat ook in de boezem der Regering sterke nuance verschillen bestaan.

Ik heb gemeend de Ambassadeur er op te moeten wijzen, dat hoewel, zoals in ieder land, er meningsverschillen en nuance verschillen bestaan en hoewel wellicht sommige vooraanstaande personen verder willen gaan dan de Regering, er geen sprake is van een verandering van houding der Regering en dat het Regeringsstandpunt geen tactische houding is. M.A.W., er is geen sprake van dat uiteindelijk de Nederlandse Regering haar economische desiderata voor wat betreft de tot standkoming van de Politieke Gemeenschap zal laten varen. In dit verband heb ik de Ambassadeur gewaarschuwd tegen pogingen om de tot standkoming van de E.D.G. te koppelen aan de aanvaarding van de P.G. Nederland zal, indien deze P.G. niet de door ons nodig geachte economische clausules inhoudt, niet ter wille van de E.D.G. zulk een P.G. slikken.

Op de vraag van de Ambassadeur of ik persoonlijk het voor mogelijk achtte dat de Regering, mocht de Kamer andere, meer vergaande ideeën voorstaan, op haar standpunt zou blijven staan en het eventueel op een Regeringscrisis zou laten uitlopen, heb ik geantwoord, dat ik de toekomst niet kon voorspellen, doch dat de mogelijkheid van een in de hypothese van de Ambassadeur genoemde crisis zeker niet mocht worden uitgesloten.

MEMORANDUM

Van: Mr. J. M. A. H. Luns

Aan:

- 2 -

De heer Garnier zeide hierop mij dankbaar te zijn voor mijn "explication franche", die hij niet zou nalaten ter kennis van zijn Regering te brengen, waarbij hij op mijn verzoek toezegde te onderstrepen het persoonlijke en vertrouwelijke karakter van ons gesprek.

's-Gravenhage, 30 October 1953.