

No. 10/61

371.00 (4):336
als Conf Parijs
MEMORANDUM
(Doorslag)

139667
15.2.61
VERTROUWELIJK

Van: Mr. J. M. A. H. Luns

Aan: S

cc Minister-President
T
DGES
DNW
DEU

Heden heb ik de Ambassadeurs van Duitsland, Frankrijk, Italië, België en Luxemburg bij mij ontboden en hen verzocht het volgende aan hun respectievelijke Regeringen over te brengen:

- 1) De Nederlandse Delegatie is bezorgder dan zij was uit Parijs teruggekeerd. De gevolgde procedure en de uitgeoefende pressie hebben onze reserves tegen dit soort bijeenkomsten bepaaldelijk verhoogd terwijl wij niet aan de indruk zijn ontkomen, dat Italië en de Beneluxlanden voor een fait accompli zijn gesteld.
- 2) Zoals door mij tot vier maal toe tijdens de conferentie is verklaard, beschouwt de Nederlandse Regering zich slechts gebonden tot deelname aan het Commissie-overleg en aan de eventueel op 19 mei a.s. te houden tweede bijeenkomst. Tot iets anders is Nederland noch formeel noch materieel gebonden en met name het communiqué legt ons geen begin van verplichting op. De Nederlandse Regering houdt onverminderd vast aan het dusver ingenomen standpunt.
- 3) De Nederlandse Regering verwacht niet bij de volgende bijeenkomst te worden geconfronteerd met eenzelfde soort situatie als op 10 februari j.l. Het feit dat op 18 mei Generaal de Gaulle en de Bondskanselier in Bonn wederom vooroverleg gaan plegen, is in dit verband niet onbedenklijk.

De Duitse Ambassadeur zei ons standpunt geheel te begrijpen, doch wel te moeten opmerken dat wij toch geen bezwaar kunnen hebben tegen het bilaterale frans-duitsse overleg. Ik heb gezegd zulks te beamen en heb opgemerkt, dat onze bezwaren zich niet tegen het overleg richten, doch tegen het feit dat zonder nadere contactname met de andere partners er een fait accompli situatie wordt geschapen.

Aan de Franse Ambassadeur heb ik nog gezegd, dat ik met veel waardering heb voor de zo bezadigde, begrijpende en vriendelijke houding van mijn franse collega tijdens de conferentie. Ook heb ik gezegd dat ik het optreden en de argumentatie van Generaal de Gaulle meer heb gewaardeerd dan dat van de Buitse Bondskanselier.

Voor wat mijn gesprek met de Italiaanse Ambassadeur betreft, achtte ik het nuttig Markies Giustiniani te zeggen

-dat-

MEMORANDUM

(Doorslag)

Van: Mr. J. M. A. H. Luns

Aan:

- 2 -

dat ik de mij door Minister-President Fanfani gegeven steun in het later verloop der besprekingen zeer had geapprecieerd.

De Belgische en Luxemburgse Ambassadeurs hebben mij nog met nadruk verzekerd bij voortduring hun Regeringen te hebben ingelicht over het Nederlandse standpunt, waarover geen enkel misverstand kon bestaan.

Den Haag, 14 februari 1961