

## MEMORANDUM

No. 426

cc: A  
DGPZ  
DVO  
TMA

Van: DIE

Aan: M via DGES en S

Onderwerp: Gesprek met Ambassadeur Tandy

3 maart 1959

Ter gelegenheid van de Raadsvergadering van de EGKS in Luxemburg, dejeuneerde ik met de heer Tandy, de enkele maanden geleden benoemde Engelse Ambassadeur geaccrediteerd bij de EGKS en bij Euratom. De heer Tandy, een vriendelijk en in de Europese samenwerking zeer geïnteresseerde diplomaat, voorheen Gezant in een van de Zuidamerikaanse landen en voordien Handelsraad in Brussel, kon mij uiteraard nog niet veel vertellen, aangezien hij pas zo kort in functie is.

Wat de Engelse betrekkingen met Euratom betref, zei hij mij dat langzamerhand wel bij vele hoofdamttenaren in Londen was doorgedrongen, dat Engeland eigenlijk zeer goed tot deze Gemeenschap had kunnen toetreden. Het waren zijns inziens echt de traditionele argumenten van Gemenebest en supranationale commissie geweest, welke Engeland afwijzend hadden doen staan en "officiëel" vandaag de dag nog afwijzend doen staan. Het schijnt echter de bedoeling te zijn - ik weet niet of dit al officieel bekend is - dat Engeland een associatie-akkoord zou willen sluiten met Euratom met een associatie Raad van Ministers. Hij noemde dit een belangrijke stap in de goede richting.

Ik vroeg hem naar de reden dat hij nog niet geaccrediteerd was bij de EEG, zulks in tegenstelling tot zijn Amerikaanse collega Butterworth. Hij erkende dat hierop moeilijk een bevredigend antwoord te geven was en dat dit hoofdzakelijk verklaard moest worden uit zekere psychologische weerstanden in Londen tegen de EEG en de Europese Commissie. Hij meende echter, dat men dit wel ging inzien en dat men in Londen voornamelijk op een passende gelegenheid wachtte om dit toch nog te doen. Ik heb hem gezegd dat het niet-benoemen van een Engelse vertegenwoordiger bij de EEG, bij de EEG-landen een weinig gelukkige indruk maakte, juist omdat men wel een vertegenwoordiger bij Euratom had, en dat dit feit een dankbaar argument vormde voor hen, die in Europa betoogden dat Engeland au fond de EEG slechts kapot wilde hebben. Gezien de volstreekte noodzaak, dat in de toekomst de betrekkingen tussen Engeland en de EEG steeds nauwer zouden worden in onze opvattingen - iets waarmee hij het geheel eens zeide te zijn - moet er ons veel aan gelegen zijn, deze ongelukkige situatie te doen verdwijnen.

Een groot deel van het gesprek betref natuurlijk de Nederlandse opvattingen omtrent de toekomstige verhouding tussen de Zes en de Elf. Ik moge hiervan slechts vermelden, dat ik op zijn vraag, wat naar onze mening Engeland op korte termijn zou kunnen doen, het volgende heb geantwoord:

- a. -

## MEMORANDUM

Van:

- 2 -

Aan:

Onderwerp:

- a. De Engelse Regering moest niet steeds verklaringen afleggen dat zij niet tot de EEG wenst toe te treden.
- b. Engeland zou bereid moeten zijn mee te werken aan een, liefst nieuwe, vorm van permanent overleg met de Zes in het kader van de OEEB ter regeling van allerlei handelspolitieke vraagstukken en meewerken aan een vermindering van de handelsbelemmeringen en de totstandkoming van een nauwere coördinatie van de economische politiek, ook ten opzichte van de buitenwereld.
- c. Men zou in Londen nog eens hard moeten nadenken over toetreding tot Euratom. Hier zit, lijkt mij, wellicht de zwakste schakel in de ketting van de weerstanden in Engeland tegen de Europese Gemeenschappen.

3-3-1959