

29 maart 1972

Van: Mr. A. F. K. Hartogh

Aan: M via S

Onderwerp:

Europees politiek secretariaat

cc: T

DGPZ

DIE

DEU

Parijs (Jhr. de
Ranitz per-
soonlijk)

Ofschoon ik het in principe wel eens ben met de teneur van de nota van DGPZ dd. 24 maart no. 440 moge ik er toch een enkele kanttekening bijmaken.

Ik erken het gevaar dat de Fransen door de hen eigen handige taktiek de vijf andere landen "demandeur" hebben gemaakt voor een secretariaat (dat de Fransen wel bereid zijn hen toe te staan, ofschoon zij daar geen enkel belang in zien), mits het in Parijs zal worden gevestigd. Wil men in deze val niet lopen, dan is inderdaad het beste om daartegenover eveneens het belang van een secretariaat te minimaliseren. Ik ben er trouwens niet zeker van dat ik dit belang ooit heel duidelijk heb gezien.

Waar het mij om gaat is echter, dat een dergelijke ommezwaai onzerzijds door Duitsers, Britten, Belgen en Luxemburgers wellicht niet wordt begrepen. Onze kordate houding door openbaar een secretariaat in Brussel te propageren, heeft ongetwijfeld op enkele hunner invloed gehad om zich daarvoor ook positief op te stellen. Zij moeten zich niet in de steek gelaten voelen in de veronderstelling dat wij naar het Franse kamp zijn overgelopen. Onze houding moet m.i. duidelijk blijven óf een secretariaat in Brussel, waarbij ik de band met het Raadssecretariaat iets minder geprononceerd zou willen stellen, óf geen secretariaat. Mochten dan enkele andere het oprichten van een secretariaat toch belangrijker achten dan de plaats van vestiging, dan doen wij daar niet aan mee. Met DGPZ lijkt het mij verstandig dat wij via diplomatieke contacten en pers dit standpunt preciseren.