

MEMORANDUM

496.000
Crisis 65

Van: Jhr. Mr. J. A. de Ranitz

Datum: 24 september 1965.
No 216

Aan: T via S

Onderwerp: E.E.G.-crisis

cc: DGES
DEU

Naar aanleiding van de telegrammenwisseling met de Ambassade te Brussel en de rapportage van GNV Brussel moge ik er nog eens met nadruk op wijzen dat de E.E.G.-crisis een politieke crisis is en wel - om in de termen van de heer Lahr te blijven - een politiek-politieke crisis en niet een politiek-economische crisis. Vandaar dat ik er voor zou willen waarschuwen zich over te geven aan de illusie dat men door oplossing van de op 30 juni bestaande problemen, de oplossing van de politieke crisis ook maar een stap naderbij zou brengen. Ik meen dat, indien de Vijf de Fransen zouden doen weten bereid te zijn tot oplossing van de landbouwproblematiek, dezen zouden antwoorden, dat het moment daar voor "dépassé" is, en dat het thans gaat om politieke kwesties, in de eerste plaats institutionele.

In de rapportage van GNV Brussel lees ik dat men in de kringen der PV's de oplossing van het probleem der institutionele verhoudingen nog teveel ziet als een onderdeel of voorwaarde van de oplossing van de landbouwproblematiek. In deze lijn denkt klaarblijkelijk vooral de heer Venturini. De gedachte om de Fransen duidelijk te maken dat het wel degelijk mogelijk is met een paar dagen doorpraten een oplossing van de landbouwproblematiek te bereiken, wijst voor zover ik het kan overzien, in de richting van het doen van gratuite concessies aan de Fransen op dit terrein zonder dat hunnerzijds ook maar iets wordt toegegeven in de institutionele sector. Het politieke probleem blijft dan in zijn volle omvang bestaan.

duur ↓ 11/10
872 279

Hand van de voorzitter. Juist gezien de houding en deden van onze PV in Brussel en de onpersoonlijke herovername van de PV's met onze werken aan het aanbod dat aan de Fransen zal worden gedaan. Juist om te vermijden dat Frankrijk op deze wijze wordt belemmerd en om al inmassa enkel grote problemen (publiek) openhoudt, met name van ons PV en de PV's in Brussel is onze PV erop gericht de Fransen te laten weten dat we een concessie doen op landbouwsector en dat we niet dat we