

## MEMORANDUM

No. 21/67

Van: Mr. J. M. A. H. Luns

Aan:

*206.191 089*  
*Commerci Jansen Hallberg*  
VERTROUWELIJK *12/4/67*cc Min. van E.Z.  
Min. van Landbouw  
DGES  
DEU

Tijdens mijn verblijf te Brussel op 10-11 april j.l. vroeg de Voorzitter der Europese Commissie mij te spreken daar hij, naar hij zeide, behoefte had aan een vertrouwelijke gedachtenwisseling.

De Heer Hallstein deelde mij mede, dat hem door mijn Duitse ambtgenoot was verklaard dat tijdens het bezoek van Kanselier Kiesinger aan Parijs Generaal de Gaulle had voorgesteld de Voorzitter van de Europese Commissie af te lossen op 1 januari 1968. Echter, in tegenstelling tot wat de Franse regering voorgaf te hebben begrepen, had de Kanselier dit voorstel niet aanvaard, doch gezegd dat hij eerst te Bonn te rade zou moeten gaan, ook bij de parlementaire groeperingen. Het was thans duidelijk geworden, dat men in parlementaire kringen van de Federale Bondsrepubliek de voorkeur gaf aan een wat langere ambtsperiode, hetgeen inmiddels aan de Fransen was medegedeeld. Ik heb de Heer Hallstein gezegd, dat ik inderdaad van mijn Franse collega had gehoord dat er in Bonn moeilijkheden waren gemaakt over de datum van 1 januari 1968.

De Heer Hallstein zeide voorts, dat de Heer Brandt hem had gevraagd wat zijn gedachten waren over zijn al dan niet blijven in de Europese Commissie, doch de Heer Hallstein had gezegd daarop nog geen uitsluitel te kunnen geven daar veel zou afhangen van de personele bezetting en taakuitoefening van de gefusioneerde Commissie.

Inmiddels had de Heer Hallstein zijn gedachten laten gaan over de persoon van zijn mogelijke opvolger en hij was tot de conclusie gekomen, dat de Heer Mansholt veruit de meest geschikte was. Hij verzocht mij deze mededeling als zeer vertrouwelijk te beschouwen en voegde hieraan toe, dat het zeer nuttig zou zijn indien ik de Duitse Kanselier terzake zou kunnen benaderen. Ik heb geantwoord dat ik wellicht na afloop van de uitreiking van de Karel de Grote-prijs met de Heer Kiesinger zou kunnen overleggen

-en ik-



MEMORANDUM

Van: Mr. J. M. A. H. Luns

- 2 -

Aan:

en ik bracht de Voorzitter van de Europese Commissie op de hoogte van de dusver door ons gedane stappen in Rome en Brussel en bij Minister Brandt.

Tenslotte zeide de Heer Hallstein dat hij zeer vertrouwelijk de Heer Mansholt op de hoogte zou brengen van het besprokene tussen hemzelf en mij.

DEN HAAG, 12 april 1967