

No. 33/65

MEMORANDUM

Van: Mr. J. M. A. H. Luns

Aan: *J. M. A. H. Luns*

9/13. 10 Eur. Parl.
J. M. A. H. Luns

cc T
DGES
DEU

~~Deel van de...~~
W. S.

vertrouwelijk *4/8*

Op 17 dezer nam de Franse Ambassadeur contact met mij op en zeide dat hij "op persoonlijke basis" mijn aandacht wilde vestigen op de verschillende uitlatingen van Dr Mansholt voor televisie, in de pers en de dag tevoren voor een organisatie van landbouwers, waaruit zeer scherpe critiek op Frankrijk klinkt. Graaf de Crouy-Chanel verklaarde natuurlijk wel te weten, dat de heer Mansholt een van de Nederlandse Regering volstrekt onafhankelijke internationale functionaris is, doch hij vroeg zich af of niet op een of andere wijze mijnerzijds aan hem zou kunnen worden gesuggereerd, wat de vorm betreft, zijn critiek op Frankrijk te matigen. Het was de Ambassadeur n.l. bekend hoe geïrriteerd de Franse Regering is over de uitlatingen van Prof. Hallstein, volgens welke de huidige crisis in de EEG het ergste is dat Europa is overkomen sinds Hitler. De Ambassadeur was persoonlijk teleurgesteld, dat de heer Mansholt dezelfde soort vergelijking had menen te moeten trekken. Nogmaals onderstrepd dat zijn opmerkingen niet als een démarche waren te beschouwen, vroeg de Ambassadeur naar mijn reactie.

Uiteraard heb ik duidelijk gesteld, dat inderdaad de faits en gestes van Dr Mansholt niet vatbaar zijn voor welke reactie dan ook van de Nederlandse Regering en dat ik ook niet zou kunnen ingaan op een suggestie hem "onofficieel en vriendschappelijk" te benaderen. Ik meende in ieder geval te hebben

-beluisterd-

M. A. H. Luns
hedy by side
luno. v. m.
deris. f. dan
as Dr. Mansholt;
ei. h. v. m.
der. m. h. t.
Publ. DGES
in DGES 2
h. v. m. i. k.
W. S.

MEMORANDUM

Van: Mr. J. M. A. H. Luns

Aan:

-2-

beluisterd, dat de Ambassadeur aan de leden van de Europese Commissie niet het recht ontzegt duidelijk hun mening te geven over voorkomende kwesties. Graaf de Crouy-Chanel beaamde zulks.

Na enig heen en weer gepraat heb ik verklaard, dat ik alleen bereid was de heer Mansholt mede te delen wat de Ambassadeur mij gezegd had en hoe mijn reactie is geweest.

DEN HAAG, 19 juli 1965