

*Mijn cafe met afpersende  
burea / Docu-OP 24-11-54  
141221.*

No. 4464/920

Canberra, 2 November 1954

Bezoek van Minister-President  
Menzies aan Azië en Europa.

107540

141221

= V E R T R O U W E L I J K =

Naar aanleiding van persberichten, dat de Minister-President waarschijnlijk binnenkort naar Londen en Washington zou gaan, vroeg ik hem tijdens een diner of deze berichten op waarheid berustten.

Mr. Menzies vertelde mij toen, dat er ongeveer einde Januari a.s. een Prime Ministers' Conference te Londen zou worden gehouden en dat hij op weg naar Europa Colombo en Karachi zou aandoen. Gevraagd of hij ook Delhi zou bezoeken antwoordde de Minister-President, dat Delhi niet op zijn route lag en dat de terugweg via de Verenigde Staten zou worden gemaakt. Op mijn gekscherende opmerking, dat ik boos op hem zou zijn als hij deze keer niet naar Holland ging, liet hij volgen: Het is 100 tegen 1 dat ik naar Den Haag ga en van daar even naar Parijs. Ik vroeg hem, of ik dit aan Den Haag mocht berichten, waarop hij zei: "Yes, but it should not yet be published."

Ik moge Uwer Excellentie, wellicht ten overvloede, in herinnering brengen, dat Mr. Menzies reeds jaren geleden het bewijs leverde een vriend van Nederland te zijn. In de donkerste dagen na de laatste oorlog, toen Nederland o.a. door de toenmalige Australische Regering scherp werd aangevallen, stond Mr. Menzies en enige leden van zijn partij steeds weer voor Holland op de bres. Mocht zijn bezoek aan Nederland werkelijkheid worden, dan vertrouw ik, dat hem een hartelijke ontvangst zal worden bereid.

De Ambassadeur,

w.g.

A.M.L. Winkelman

OPGEBORGEN IN  
DOSSIER G 11236

Zijner Excellentie  
de Heer Minister van Buitenlandse Zaken  
te

de Gravenhage.