

XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
voor Uniezaken en
Overzeese Rijksdelen.

11 April 1950xx

SM/354

Aan de Hooggeleerde Heer
Prof. Mr. C.F.M. Romme,
Ruysdaelweg 14,
Overveen.

Amice,

Uw brief van 11 April j.l. betreffende de uitleverings-
kwestie Westerling moge ik beantwoorden met de mededeling
dat de Nederlandse Regering reeds enige tijd geleden be-
sloten heeft in de uitleveringskwestie, die tussen Indo-
nesië en Engeland zich afspeelt, zich van elke interventie
in welke richting ook, te onthouden. Is deze handelwijze
in strijd met het principe van de rechtsstaat? Ik geloof
het niet. Een staat, die ook wegens politieke misdrijven
uitlevert, houdt niet op een rechtsstaat te zijn. Daarom
lijkt het mij toe, dat de vraag, of Engeland wegens een
politiek misdrijf zal uitleveren of niet, niet een vraag
is, die het wezen van onze rechtsstaat raakt. Het misdrijf
van Westerling is bovendien niet een zuiver politiek mis-
drijf. Hij heeft een massamoord uitgelokt, zij het met
politieke bedoelingen. Een KNIL-generaal, die ooggetuige
is geweest van gebeurde in Bandung verklaarde mij, dat dit
gebeuren niet als een militair optreden en als soldatenwerk
maar wel als een slachterij moest gekwalificeerd worden.

Gij weet bovendien hoe precair deze gehele aangelegenheid
ligt. Zou daarom het besluit van de Nederlandse Regering
niet, onder de gegeven omstandigheden zeker, als juist moeten
aangemerkt worden?

Gaarne zal ik hierover mondeling nog eens van gedachten
wisselen, waarbij ik U ook de laatste ontwikkeling van za-
ken kan uiteenzetten.

Met vriendelijke groeten,

t .t.

(Mr. J.H. van Maarseveen)