

5420

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ROYAL NETHERLANDS
EMBASSY

GEHEIM.

MILIEU	DE ZAKEN
DIENST	1622/1157
1622/1157-6648	
Febru.	15.11.63
DOSSIER	911-31

No. 2623/GS98/1158

Canberra, 12 november 1963

Brieven Papoea's.

AFGESCHREVEN

(pl. act. rond N. Guinea)

6699

./.

Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van heden No. 2622/GS97/1157, waarin ik Uwer Excellentie een verslag mocht aanbieden over een reis, die de Ambassaderaad, de heer Ketel, naar Australisch-Nieuw-Guinea heeft ondernomen, veroorloof ik mij hierbij in te sluiten een aantal in de Bahasa Indonesia gestelde brieven, met te dezer Ambassade gemaakte vertalingen c.q. uittreksels, welke mijn medewerker werden ter hand gesteld door de uit West-Irian gevluchte Papoe Eliasar Hamadi.

Genoemde documenten beschrijven het gebeuren in ons voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea onder de Indonesische bezetting, uiteraard gezien door de nationalistische bril van de schrijvers.

De brieven werden naar buiten gesmokkeld via de Nederlander Visser, die ook werd aangehaald in het evengenoemde reisrapport van de heer Ketel.

Hoewel ik geenszins voor de juistheid van de inhoud van de bijlagen zou durven instaan, meen ik goed te doen Uwe Excellentie daarvan in kennis te stellen.

De Ambassadeur,

T. Elink Schuurman.

Zijner Excellentie
de Minister van Buitenlandse Zaken,
te 's-Gravenhage.

Korte vertaling van een schrijven dd. 1.8.63

Hollandia

Aan: De president van Front Nationaal Papua,
den Haag - Holland

Van: Nicolaas P.Nere (President van Socialist National Papua),
lid van de Morele Herbewapening Delegatie naar het Morele
Herbewapenings centrum (conferentie?) in Odoware, Japan.

Verlag betreffende het land en volk van Papua van
1.5.63 tot 1.8.63.

Bestuur en administratie.

De bestuursvorm als beloofd door Indonesië wordt niet in praktijk gebracht. Er zijn grote moeilijkheden in het formuleren van een praktische benadering van het probleem. Het bestuur is niet uniform. Ordonnanties, etc. worden niet doorgezet. Gebrek aan discipline.

Het huidige bestuur ondervindt slechts weinig steun van de Papua's. Er is veel corruptie.

Alle post, inkoment en uitgaand, wordt gecensureerd.

Diversen.

Conferenties achter gesloten deuren (gesloten bamboe is de term hier gebruikt) zijn tot overeenstemming gekomen, dat de Indonesische politiek moet streven naar een vereniging van Oost Papua met West Papua. Indonesië gelooft, dat het Australisch continent, nu bevolkt door Europeanen, weer aan de oorspronkelijke bewoners zal komen.

Alle functies ingenomen door Papuas moeten door Indonesiërs worden overgenomen.

Studenten naar Djakarta gezonden moeten worden getraind voor een strijd tegen Malaka. Indonesië is van plan Borneo te annexeren. Bovendien als de studenten weg zijn zullen pro-papua acties wel eindigen.

Het leger in West Papua zal worden versterkt als beveiliging en om het land te beschermen, tot een totaal van 30.000.

Het principe van "guided democracy" zal worden toegepast:

1. er is reeds een dictatorschap
2. het bestuur is corrupt
3. er is feudalisme en discriminatie in de gemeenschap
4. er is discriminatie in het werk en in de sociale centra's
5. de vrijheid van godsdienst en menselijkheid zijn reeds verloren.

Ontwikkeling en vooruitgang.

De ontwikkeling van Papua is nog niet begonnen, behalve in gouvernement "beslissingen". Er is geen kapitaal om te beginnen.

Het gebouw van de N.G.Raad en het Gerechtsgebouw zijn nog niet gebruikt.

Gouvernements "huizen", bewoond door Papua's worden in beslag genomen door Indonesiërs.

Gouvernements/plannen bedoelen Paua op het Indonesiërs-peil te brengen.

Alleen de acties tegen het analphabetisme hebben enig succes maar alleen omdat de papuas zelf er voor zorgen.

Ontwikkeling blijkt alleen maar propaganda te zijn.

Economie.

Kihirio heeft de economische ontwikkeling in twijfel getrokken en op de moeilijkheden gewezen in Djakarta. De invoer van voedingsmiddelen is onvoldoende en goederen voor de economische ontwikkeling van het land komen niet meer binnen.

Als dit het Gouvernement is dat het land zal ontwikkelen! Het gebruikt trucs, onderdrukt de rechten van het individu en de humaniteit.

Resultaat van de totale bezetting.

Gedurende de dag is de Indonesische politie, pelopors genoemd, ter bescherming, gedurende de nacht zijn het dieven en rovers.

Het leger is niet veel anders. Zij stelen voedsel uit de tuinen van de papua's, met gebruik van vuurwapens. Wat blijft er over van recht zoals genoemd in de grondprincipes en richtlijnen van Indonesië?

Er zijn nu 19.000 soldaten in Papua. Zij stelen, gaan de huizen van de papua's binnen en stelen radio's koelkasten etc.

Alle papua ambtenaren, die voor 1 mei in het binnenland werkten zijn ontslagen. Alle bestuurszaken zijn volkomen ontwricht.

Op 8 juni keerde Bonai terug van Djakarta. Er was niemand op het vliegveld Sentani om hem te ontvangen. Na 4 uur wachten is hij met de bus naar huis gegaan. Naar Papua leiders wordt niet geluisterd. Anti-Indonesia ambtenaren worden ontslagen.

Scholen en Onderwijs.

Scholen ingesteld gedurende de Untea periode bestaan niet meer.

Indonesische onderwijzers leren alleen de revolutie en de Indonesische proclamatie van Augustus 1945.

Hollandia.

Frictie tussen Indonesiërs en Papua's. Een Indon. inspecteur overreed enkele school kinderen in Berg en Dal op 9.6.63. Hetzelfde gebeurde door het leger. In beide gevallen werd het lijkje in het struikgewas gegooid.

Er is geen eten meer. Alle Nederlandse gereedschappen etc. zijn geroofd door de Indonesiërs.

Papua's zijn primitief; als de Indonesiërs veel geven volgen ze de Indonesiërs.

Biak.

In juni waren er gevechten omdat 100 papua's werden ontslagen uit gouvernements-dienst.

Op 7 juni hees men de papua vlag. Op advies van een papua inspecteur van politie werd de vlag later naar beneden gehaald.

Manokwari.

Op 6.6.63 was er een schietpartij. De oorzaak was diefstal door de marine. Ze schoten op een verkeerspolitie man die hen tegen wilde houden. Ze schoten op hem.

Later trok de gehele politiemacht voor de kazerne van de Indonesiërs. Een papua politie-inspecteur en een ex-lid van het Nederlandse leger begon met vuren. De Inspecteur later bedreigde het leger (?).

Er is geen eten meer in Manokwari en geen kleren.

Sorong.

Hier vecht men tegen elkaar (papua versus papua). Papua ambtenaren, etc. zijn gevangen genomen. Alle post wordt gecensureerd.

Er is geen eten meer in Sorong.

Baliem.

De Papua vlag wordt nog gehesen, alleen in Wamena niet meer. De Indonesiërs worden beschuldigd van diefstal van etc.etc.etc.

Sarmi.

Op 7 juni verbrandde een papua politiemann de Indonesische vlag. Een patrouille werd niet betaald bij terugkomst door de Indonesiërs. Uiteindelijk schoten ze op een Indonesische Inspecteur en de Indonesische vlag.

Geen eten in Sarwi.

Merauke.

Lambert Gebze is gearresteerd door de Indonesiërs zijnde pro-papua. De papua vlag is nog steeds in top in Kepi en Marina.

Geen eten en kleren in Merauke.

Gezondheid.

De gezondheidszorg is sterk achteruit gegaan. De Papua's zijn bang naar het hospitaal te gaan. Alle instrumenten etc.etc. zijn weggehaald door de Indonesiërs, met inbegrip van medicijnen.

Kantoor meubllair.

Kantoor meubilair etc. naar Djakarta gezonden. Auto's zijn verkocht.