

**VERTROUWELIJK**

912.11 Industrie

MEMORANDUM no. 76

(doorslag)

cc: ZE M.P.  
SS Bot  
DBI  
DBI/PL

Van: Mr. N. S. BLOM

3 september 1962

Aan: **M**

Onderwerp:

VOOR MINISTERRAAD

Verleden week belde de U bekende heer Van Eeghen mij op. Hij zei, dat hij via de agent van de Bank Indonesia in Amsterdam een uitnodiging had ontvangen voor een gesprek met de Indonesische Ambassadeur in Bonn, de heer Lukman Hakim, (vroegere Directeur van de Bank Indonesia) en vroeg of er bij de Regering bezwaar zou bestaan tegen het gevolg geven aan dat verzoek. Ik heb daarop ontkenkend geantwoord. De heer Van Eeghen zei mij toe mij te zullen inlichten over de inhoud van zijn gesprek in Bonn.

Hedenmorgen heeft hij aan deze toezegging gevolg gegeven. Een groot deel van het gesprek bleek betrekking te hebben op de positie van Zending en Missie in Nieuw Guinea. De Ambassadeur had gezegd dat men zich in Indonesische kring ongerust maakt over een mogelijk gezagsvacuum bij het spoedige vertrek van de Nederlandse bestuursambtenaren, en men had weinig fiducia in de V.N. om dit vacuum op te vangen. Men vroeg zich nu af, of Zending en Missie niet bereid zouden zijn voor een zekere periode ook in het bestuur te voorzien. In Indonesië had zich de mening gevormd, dat Nieuw Guinea Zending- en Missiegebied zou moeten blijven. Men was van oordeel dat het niet verstandig zou zijn de Islam in Nieuw Guinea binnen te brengen. Men had al contact hierover opgenomen met de Missie en wilde ook graag een gesprek met Zendingvertegenwoordigers in Djakarta hebben. Indien de Zendingorganisaties in Nederland hierin waren geïnteresseerd zouden visa aan de door haar aan te wijzen vertegenwoordigers worden verstrekt. De heer van Eeghen had gezegd dit verzoek te zullen doorgeven aan het Zendingbureau in Oegstgeest en had sindsdien Baron Van Tuyll van Serooskeken, Graaf van Randwijck en Dominee Locher terzake ingelicht. Het Zendingbureau bleek zeer geïnteresseerd te zijn en zou zich hierover beraden. Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat Zendingvertegenwoordigers gaarne een bezoek aan Djakarta zullen brengen teneinde tevens met de Zending in Indonesië contact te kunnen opnemen.

MEMORANDUM

(doorslag)

Van: Mr. N. S. BLOM

Aan:

-2-

Onderwerp:

Omtrent het herstel van de diplomatieke betrekkingen had de heer Lukman Hakim medegedeeld, dat hij van vele andere Indonesiërs van oordeel waren dat dit herstel nu spoedig moest volgen. Men had dit eigenlijk het liefst gezien vóór de behandeling van de overeenkomst in de Staten-Generaal, maar deze zaak lag in Djakarta nog moeilijk omdat er een sterke pressie was van de linkse groeperingen om niet of nog niet tot zulk herstel over te gaan. In dit verband werd melding gemaakt van het feit dat President Soekarno ook op dit punt "op de wip" zat en blijkbaar nog geen beslissing kon nemen.

Voorts vroeg de Ambassadeur aan de heer Van Eeghen of hij enig idee had wie Nederland graag zou zien als Indonesisch Ambassadeur. De heer Lukman Hakim zag meer heil in de benoeming van een niet-carrière diplomaat, die enigszins met het bedrijfsleven bekend zou zijn en hetzelfde gold voor de nieuwe Nederlandse vertegenwoordiger in Djakarta, waarbij hij als voorbeeld noemde de benoeming destijds van de heer Hirschfeld. De heer Van Eeghen heeft op juist bedoelde vraag geantwoord, dat hem over deze zaak niets bekend was en dat hij geen enkele naam zou kunnen noemen of had horen noemen. De Indonesische Ambassadeur had in het gesprek nog gezegd dat hij nog eens wilde seinen naar Djakarta om op spoedig herstel van de betrekkingen aan te dringen.

Ik heb de heer Van Eeghen, die zei zelf generlei connectie met de Zending te hebben, bedankt voor zijn inlichtingen en gezegd deze te zullen doorgeven.

Conform dictaat Z