

*BLB
dep. Success 17
17*

Mr D.U. Stikker.

's Gravenhage, 3 Mei 1950.

Anice,

Volledigheidshalve wil ik naar aanleiding van Uw brief van 28 April 1950 nog opmerken dat het tot-standbrengen van een positief standpunt inzake Nieuw-Guinea in kringen die in Nederland voor de vorming van het beleid verantwoordelijk zijn wel enige tijd gekost heeft. Niettemin zult Gij met mij eens zijn dat voor het einde van de eerste Unieconferentie het tamelijk beswaarlijk was om een standpunt te formuleren, aangesien onze toekomstige politiek voor een belangrijk gedeelte moest samenhangen met de mogelijkheid om langs vredelievende weg met de R.I.S. over dit netelige vraagstuk tot overeenstemming te komen. De instelling van een studie-commissie en het achterwege blijven van voor Nederland onaantvaardbare eisen, geven hoop dat inderdaad zulks het geval zal kunnen zijn. Dezez dagen zijn naar Washington en Canberra de nodige telegrammen verzonden ter uiteenzetting van het Nederlandse standpunt, respectievelijk de beantwoording van de Australische bemerkingen van enige tijd geleden. Beide documenten zijn naar Lake Success ter kennisneming gezonden, opdat Uwerzijds daarvan het gebruik wordt gemaakt dat bij de leden van de Veiligheidsraad nuttig is. Ik vertrouw dan ook dat de zombere voor-spelling dat het uitblijven van tegendruk onderzijds ons het laatste territorium in de Pacific zal kosten en het einde zal inleiden van "en Unie en invloed" thans door U niet meer zullen worden onderschreven.

Met hartelijke groeten,

De HoogEdelGestrenge Heer
de Heer D.J. von Balluseck,
Permanent Vertegenwoordiger
van Nederland bij de Verenigde Naties,
NEW YORK.