

*Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen), 26 april 1950*

Voor Van Maarseveen, mede voor Drees en Stikker.

Heden ontving ik telegram gedateerd 25 April uit Ambon, tot mij gericht waarvan vertaling als volgt:

'Onafhankelijkheidsproclamatie Zuid-Molukken. Ter voldoening aan waarachtige wil eis en aandrang van vergadering der Zuid-Molukken, proclameren wij hierbij onafhankelijkheid de facto en de jure van de Zuid-Molukken als een Republiek los van alle staatkundige betrekkingen met Negara Oost Indonesië en Rep. der VSI op grond (van het feit) dat NIT niet in staat tot handhaving van zijn positie als deelstaat in overeenstemming met regelingen van Den Passar conferentie, die nog wettig van kracht zijn en ook in overeenstemming met besluit van Zuid-Molukken Raad van 11 Maart 1947, terwijl de RVSI heeft gehandeld strijdig met besluiten der RTC en haar eigen grondwet. Amboina 25 April 1950. Namens Reg. Zuid-Molukken: J.H. Manuhutu, A. Wairisal'.

Nader commentaar kan ik U nog niet geven. Hedenavond komt Van Langen uit O.I. terug, waarover ik U nader zal inlichten. Ik vrees dat hier Ambonese heethoofden aan het werk zijn die zich onvoldoende realiseren dat RIS Ambon zonder enige moeite kan blokkeren. Voedselsituatie schijnt reeds thans precair op Ambon.