

*Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Van Maarseveen), 26 dec. 1950*

Mede voor Stikker en s'Jacob.

Zaterdagavond sprak Natsir mij aan over vonnis in kort geding inzake Aponno. Hij toonde zich ontmoedigd over deze nieuwe moeilijkheid. Bihin, voorzitter van de week van de UNCI bezocht heden Schürmann om eveneens uiting te geven aan zijn ernstige bezorgdheid over repercussies in kampen van bedoeld vonnis en over de incidenten van de laatste dagen. (zie mijn 686). Na uitvoerig alle mogelijkheden te hebben besproken zeide Bihin dat afvoer der Ambonezen naar Nederland hem de beste oplossing leek. Schürmann wees Bihin erop dat de Nederlandse Regering reeds eerder een voorstel in die zin van de hand gewezen had en vroeg of Bihin ook namens zijn medeleden sprak. Bihin zeide daarop overtuigd te zijn dat zijn medeleden zijn mening deelden maar het hun ondershands nog eens te willen vragen. Vanavond bracht hij ondershands confidentieel memorandum van de volgende inhoud:

'View of the US member. Should a proposal to transfer the remaining ex KNIL to the Netherlands be found acceptable to both Netherlands and Indonesian Governments and in keeping with the general desires and interests of soldiers themselves, the US member of UNCI would enthusiastically support such a solution.

View of the Australian member. Further delay in achieving a solution of this problem would be extremely dangerous. As it now appears impossible, without bloodshed, to disarm and demobilize Ambonese in Indonesia only remaining possibility is to remove them from this country as soon as possible, even if merely as temporary measure. If two governments agree, transfer of troops to Holland would seem to offer best solution..

Avis du délégué Belge. Eu égard

1. à l'opinion du haut commandement Hollandais quant à l'impossibilité de désarmer les ex-KNIL Ambonais dans la situation présente et
2. aux repercussions dans les camps de l'action d'Aponno, l'envoi de ces militaires et de leurs familles aux Pays Bas parait être la meilleure solution, si elle est praticable et acceptée par les deux gouvernements.'

Deze opinies bevestigen het oordeel van generaal Scheffelaar vermeld in mijn 685. Hoewel ik niet uit het oog verlies de afwijzende beslissing, die de Ministerraad enige tijd geleden op een dergelijk voorstel nam, meen ik toch goed te doen te Uwer kennis te brengen wat op dit gebied thans in UNCI-kringen leeft.