

*Minister zonder portefeuille (Götzen) aan hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld), 21 juli 1950*

Mede bestemd voor CLG, CGS en Hoofd Dienst Legercontacten.

Referte Hirschfeld 261 volgt de tekst van de Koninklijke dagorder van H.M. de Koningin inzake de opheffing van het KNIL: (zie bijlage).

De Gouverneurs van Nieuw-Guinea, Antillen en Suriname zijn inzake dagorder conform ingelicht.

De bedoeling is de dagorder op de door U geëigend geacht tijdstip en wijze op 25 Juli aan de troepen bekend te stellen.

Verzoeken seinen op welk tijdstip zulks zal geschieden voor vrijgeven in Nederland.

### BIJLAGE

Aan de Officieren, Onderofficieren, Korporaals en Soldaten van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger, waar zij zich ook mogen bevinden.

Met ingang van 26 Juli 1950 houdt het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger op te bestaan.

Met die dag eindigt zijn lange, bewogen en roemrijke historie van bijna 120 jaren.

Uw vaandels, waarvan er vier de Militaire Willemsorde dragen als hoogste dapperheidsonderscheiding, tonen de daden aan van moed, beleid en trouw, die zo talrijk zijn in de geschiedenis van het KNIL.

Nooit werd vergeefs een beroep op U gedaan. Trouw hebt gij door de tijden heen Uw plicht vervuld.

Ik besef, dat thans de overgang naar een leger of naar de burgermaatschappij in Uw aller leven diep ingrijpt en begrijp zeer wel de moeilijkheden, die dit voor velen Uwer meebrengt.

Ik voel echter bij dit woord niet alleen achterom te mogen zien, maar met U de blik vooruit te moeten richten. Dit vooruitzien is voor U persoonlijk zeer verschillend. Maar moge het U allen gegeven zijn, een nieuwe plaats in de maatschappij zo nodig met volharding te zoeken en te vinden, een plaats waar gij, zij het als burger of als militair, aan de weerbaarheid en de opbouw van uw landen Uw eigen, waardevolle bijdrage kunt leveren.

Mensen van verschillende volksaard, die in één leger een eindweegs zijn samengegaan en daarbij lief en leed hebben gedeeld, hebben een onderlinge band, die niet kan worden geloochend. Gij allen kent het karakter van het andere volk, zodat op U de taak rust, het verdere goede samengaan van deze volkeren mede te helpen bevorderen.

Boven de maalstroom van de moeilijkheden van een grote overgang uit ziet de moedige en tot offer bereide soldaat verder en blijft met inzet van zijn volle persoon alles veil hebben voor wat hem het hoogste is, dat hij op aarde tot nu toe heeft gediend.

Nederland laat U gaan, Indonesiërs, in het volle vertrouwen, dat gij de goede zaak van Uw land trouw zult weten te dienen.

Nederland verwelkomt U terug, Nederlanders, in zijn midden en ontvangt U naar zijn beste vermogen.

Ondanks onze moeilijkheden zullen wij het nu toch moeten klaren.

Toont U allen de waardige erfenamen van een groots verleden, door in deze nieuwe levensperiode even goed te weten wat gij wilt als voorheen.

De Almachtige moge U allen behoeden en leiden.

Juliana