

*Ambassadeur te New Delbi (Lamping) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 13 mei 1950*

Ik stel mij voor per 17 dezer vertrekkende Engelse koerier U beschouwingen te zenden over de mogelijke houding van India inzake Nieuw-Guinea. Ik deel geheel in de Michiels 6 neergelegde opvatting ten aanzien van India. Ook zou ik voor elke toespitsing in verhouding Nederland-RIS over NG avant of tijdens Nehru's bezoek aan Indonesië ernstig willen waarschuwen. Ik heb geen enkele aanwijzing voor de juistheid van de mededeling in Teppema 3 dat Australië op de steun van India zou kunnen rekenen. Ik wijs op de geringe waardering, sympathie en prestige, zo niet een zeker wantrouwen dat bij External Affairs ten opzichte van Australië aanwezig is. Zijn onzerzijds gesprekken over NG gevoerd met de Ambassadeurs van India in Den Haag en Djakarta? Zo ja, welke indrukken zijn daaruit verkregen? Deze wetenschap is belangrijk voor mij om een indruk te hebben in welke geest Nehru wordt voorgelicht.

Na opstelling van dit telegram werd Uw 9 ontvangen, dat ik hiermede beantwoord acht. Hieraan voeg ik nog toe dat Bajpai mij gisteren mededeelde, dat India nog geen standpunt t.a.v. NG had bepaald, hetgeen in strijd is met de opmerking van Burton.