

*Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan plv. minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Drees), 17 maart 1951*

Mede voor Stikker. Referte Uw telegram nr. 3.

Ik legde hedenmorgen de nota over de onveiligheid over. Rum toonde zich zeer begrijpend: hij erkende volkomen dat voor de nota aanleiding bestond, maar merkbaar vond hij deze toch wel een erg bittere pil. Vooral zag hij merkbaar op tegen de aangekondigde publicatie. In dit verband moet worden gedacht aan de U bekende zeer moeilijke positie van het Natsir Kabinet juist op dit ogenblik: Rum zal ongetwijfeld hebben bedacht, dat publicatie van mijn demarche in de gedachte vorm nieuw materiaal voor de weinig kieskeurige oppositie zal uitmaken. Maar met deze overweging moeten ook wij uit eigen belang rekening houden: de val van het Natsir Kabinet zou voor Nederland een grote slag betekenen. Binnen het mogelijke moeten wij alles nalaten om hiertoe bij te dragen. Onder deze omstandigheden deed ik Rum het volgende voorstel:

1. ik zal het communiqué voor de pers opstellen;
2. ik zal Rum het communiqué avant uitzending ter lezing aanbieden, waarbij ik eventuele suggesties van Rum in overweging zal willen nemen, voorop stellende dat het hier een communiqué van mij betreft en niet een gemeenschappelijke verklaring (uiteraard wil ik vrij blijven);
3. in verband met deze afspraak neem ik de nota terug en zal deze wederom officieel indienen wanneer ik zijn reactie op het concept communiqué zal hebben leren kennen vermoedelijk Maandag, daar Rum uitermate bezet is.

Rum nam dit, mijn aanbod, zeer gaarne aan. Uiteraard wordt in dit stadium mijnerzijds nog geen enkele mededeling aan de pers gedaan.