

*Plv. hoge commissaris te Djakarta (Van Ittersum) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns), 2 dec. 1952*

Uw instructies inzake nota's omtrent nieuw artikel in *Warta Imigrasi* en kwestie Duitse geïnterneerden India heden bij Darma uitgevoerd. Ik bracht ook ter sprake het U onder nummer 23929 open geseind Antarabericht over de NMM. Darma zeide positief dat dit bericht onjuist was en dat beantwoording van deze nota van 12 November nog een onderwerp van bespreking tussen Wilopo en de Sultan uitmaakt en dat wij dit antwoord zullen ontvangen alvorens aan de pers terzake mededelingen zullen worden gedaan. Ik zeide, dat ik uit Den Haag geen instructies had ontvangen om terzake te rappelleren maar hem erop wilde wijzen, dat onder het personeel van de NMM een grote mate van wrevel en ongerustheid begint te ontstaan over de telkens weer herhaalde aanvallen op en een gebrek aan officiële stellingname ten aanzien van de Missie, hetgeen aan het werk niet ten goede komt. De Missie, zeide ik, is een zuiver technisch hulpapparaat ten dienste van Indonesië en vraagt niets anders dan buiten politieke agitatie te blijven en rustig haar opbouwend werk te verrichten.

Indien dat werk om politieke redenen niet kan worden voortgezet, ware zulks naar mijn persoonlijke mening spoedig en duidelijk te zeggen. Darma antwoordde dat hij het daarmee geheel eens was, maar dat ik ook wel wist hoezeer de kwestie verweven is met het nog steeds hangende defensieprobleem.