

*Gouverneur van Nieuw-Guinea (Van Baal) aan minister van Overzeese Rijksdelen (Kernkamp), 8 juni 1953*

Ten gevolge op mijn telegram nr. 50 moge ik ten aanzien van de Indonesische infiltranten bij Fak-Fak voor het navolgende Uw aandacht verzoeken.

Na beëindiging van de militaire actie zijn de overlevende infiltranten overgegeven aan de civiele autoriteiten en zijn zij allen - dus militairen zowel als burgers - in preventieve hechtenis gesteld, verdacht van misdrijf tegen de veiligheid van de Staat en medeplichtigheid daaraan. Nadat ik van de inhoud van het Nederlandse protest kennis nam, meende ik evenwel goed te doen rekening te houden met de militaire status van de meerderheid van de infiltranten en werd door mij opdracht gegeven de overlevende infiltranten te behandelen alsof zij krijgsgevangenen waren, voor zover althans met hun preventiefstelling verenigbaar. Zij zijn thans allen in het arrestantenverblijf van het militaire kampement te Ifar ingesloten onder bewaking van militaire politie. Dit heeft ook een praktisch voordeel, aangezien de outillage van het Huis van Bewaring te Hollandia, zo abominabel slecht is, dat het bij hun preventiefstelling in het Huis van Bewaring bijvoorbeeld niet mogelijk zou zijn te voorkomen, dat zij met andere gevangenen contact zouden hebben - ik wijs er in dit verband op, dat ook de veroordeelden uit de Gag-affaire hun straf in het Huis van Bewaring uitzitten.

Is thans dus zoveel mogelijk met de militaire status van betrokkenen rekening gehouden, aangezien met vrij grote zekerheid verwacht kan worden, dat geen afdoend bewijs geleverd kan worden, dat de infiltratiegroep ingevolge een op hoog niveau gegeven militaire opdracht optrad, bij berechting van deze kwestie zullen zij, naar mijn mening, voor de gewone burgerlijke rechter terecht moeten staan. Ik twijfel er niet aan, dat zij alsdan ook veroordeeld zullen worden, doch ik wil er op wijzen, dat van het militaire karakter van deze kwestie in dat geval weinig overblijft. Daar komt nog bij, dat ik er weinig voor voel, in verband met de slechte toestand van alle gevangenen hier te lande, om zo een (tweede) groep infiltranten voor enige jaren te moeten herbergen, met alle gevaren van politieke besmetting en dergelijke. Bij mij is in verband met het vorenstaande de vraag gerezen of het wel verstandig zou zijn om van deze kwestie een rechtzaak optima forma te maken en of niet overwogen zou kunnen worden betrokkenen te zijner tijd uit te wijzen c.q. uit te leveren ter bestraffing door hun bevoegde (één woord verminkt) militaire rechten. Als bijkomend voordeel zou wellicht ook het bezoek van een functionaris van het Indonesische Hoge Commissariaat aan Nieuw-Guinea op deze wijze kunnen worden tegengegaan. Teneinde misverstand te voorkomen wijs ik er op, dat het mij niet bekend is of de figuur zoals door mij voorgesteld internationaal rechterlijk mogelijk is en dat door mij niet kan worden overzien of hiertegen uit internationaal politiek oogpunt wellicht bezwaren bestaan.