

*Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan ambassadeur te Londen (Stikker), 5 dec. 1954*

Zoals U bekend, heeft onderzoek van gevangengenomen Indonesische infiltranten in Nieuw-Guinea uitgewezen, dat infiltratie reeds sedert geruime tijd nauwkeurig werd voorbereid door officiële Indonesische militaire instanties. Opleiding der infiltranten op Ambon genoot zelfs belangstelling van Sukarno. Ontwikkeling der Nieuw-Guineadebatten in Algemene Vergadering en te verwachten verdere gang van zaken rond Nieuw-Guineakwestie noodzaken rekening te houden met felle anti-Nederlandse agitatie in Indonesië en in eerste plaats middels infiltratie, voortzetting van militaire acties tegen Nederlands gezag in Nieuw-Guinea.

Labiele politieke situatie in Indonesië, welke huidige bewindslieden onder aanvoering van President prikkelen tot steeds meer geprononceerd extremisme, gevoegd bij gebleken eigengereidheid van militaire autoriteiten in Indonesië, dwingen zelfs rekening te houden met de mogelijkheid van gewapende acties op uitgebreider schaal. Nederlandse Regering treft harerzijds tegenmaatregelen door versterking defensie Nieuw-Guinea. Anderzijds acht de Nederlandse Regering het van veel belang, dat de Indonesische Regering zich niet te gemakkelijk in het bezit kan stellen van de middelen voor het eventueel voeren van militaire actie.

Wij verzoeken U in dit verband demarche te ondernemen bij Regering te Uwent waarbij onder verwijzing naar hierboven gegeven argumenten en met verwijzing naar onderhoud, dat een Uwer medewerker in October had op Foreign Office (referte Uw brief dd. 12 October 1954 nr. 1890), waarbij van Britse zijde volledig begrip is getoond voor aandacht van Nederlandse Regering voor mogelijke ontwikkelingen, ware (vide dezerzijdse brief van 20 Augustus 1952 nr. 1590) mede te delen, dat thans Nederlandse Regering het zeer op prijs zou stellen, indien de Britse Regering maatregelen zou treffen om uitvoering, c.q. aflevering van eventueel lopende Indonesische bestellingen van oorlogsmaterieel (in het bijzonder van wapenen, munitie en vaartuigen, rubberboten en andere materiaal geschikt voor amphibische operaties) stop te zetten, c.q. op te schorten, totdat duidelijk zal zijn dat Indonesië dit materiaal niet zal gebruiken voor agressieve acties tegen Nieuw-Guinea.

In dit verband vestig ik nog Uw aandacht op U doorgeseind telegram Van Ittersum 692. Wellicht is het U mogelijk na te gaan of deze rubberboten inderdaad in Engeland zijn besteld. Hoewel betrouwbaarheid bericht niet vaststaat zou zo'n groot aantal rubberboten geen andere bestemming kunnen hebben dan actie tegen Nieuw-Guinea.