

*Tijdelijk zaakgelastigde te Colombo (De Smit) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns), 22 sept. 1954*

Inzake de heden in India aanvangende bespreking tussen Sastro en Nehru had ik heden een onderhoud met de Britse Hoge Commissaris alhier, die mij strikt vertrouwelijk passages voorlas uit zojuist ontvangen rapport van de Britse Hoge Commissaris in New Delhi. Thans volgt weergave van bedoelde passages:

'Nehru voelt niets voor een door Sastro zo ijverig gepropageerd plan voor Afro-Aziatische conferentie en wel om twee redenen:

1. Plan Sastro is te ambitieus en leidt tot verwarring door de veelheid van problemen. Zuidoost-Azië heeft voldoende eigen problemen
2. Nehru is zich ervan bewust dat bemoeienis van Zuidoost-Azië met Afrika vele Westerse belangen raakt en daardoor slecht effect zal geven op Westerse landen. Nehru zal dan ook trachten met splendid reception and patting on the back Sastro van zijn hobby af te brengen. Nehru zal zich echter ten gunste van tweede Colombo-conferentie uitspreken, dewelke eind October begin November ware te houden in Djakarta'.

Persoonlijk merk ik op dat in verband met het vertrek van de Ceylon Premier naar Amerika op 10 November met mogelijkheid van uitstel van tweede Colombo-conferentie dient rekening te worden gehouden. Ik verwijs voorts naar mijn brief nr. 406, welke op 21 dezer per koerier is verzonden.