

*Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns), 22 april 1954*

Ik moge Uw aandacht vestigen op het bericht van 'Keng Po', in vertaling opgenomen in de persstemmen van heden inzake de RMS-activiteiten op Ambon en andere eilanden in de Zuid-Molukken. In dit bericht wordt onder meer melding gemaakt van de inbeslagneming van documenten waaruit zou blijken dat de RMS in verbinding zou staan 'onder meer met Nederland op West-Irian'. Twee Nederlandse bataljons zouden aldaar het geschikte ogenblik afwachten voor een inval in de Zuid-Molukken.

Ik zal de relatie van de RMS met Nederland en de plannen voor militaire agressie vanuit Nieuw-Guinea tegenover de pers naar het rijk der fabelen verwijzen, maar vraag mij af of het tevens niet raadzaam is bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij nota te informeren naar de juistheid van het bericht over de in beslag genomen documenten. Een officiële ontkenning, maar ook het uitblijven van enig antwoord op een dezerzijdse nota zou onder meer voor publiciteitsdoeleinden nuttig kunnen zijn bij voortgaande insinuaties inzake Nederlandse deelname of steun aan illegale activiteiten in de Zuid-Molukken. Ik moge er voorzover nodig nog op wijzen dat verhalen van de strekking als thans door 'Keng Po' zijn opgediend, hier in brede kringen geloof vinden.

De Nederlandse gehechtheid aan Nieuw-Guinea, de voortgaande verslechtering van de verhouding met Indonesië alsmede de steun die de RMS in Nederland vindt, zijn feiten, welke fantasieën over een avontuurlijke Nederlandse politiek ten aanzien van Indonesië hier te lande maar al te gemakkelijk ingang doen vinden.

Gaarne zal ik vernemen of hoger bedoelde demarche door U wordt gewenst.