

*Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan 1) ambassadeur te Washington (Van Roijen) en 2) plv. hoge commissaris te Djakarta (Van Ittersum), 29 nov. 1952*

Het Indonesische dagblad Pemandangan publiceerde 28 dezer bericht, dat Nikyuluw van de Republiek Zuid-Molukken crediet zou hebben gekregen van 100 miljoen dollar voor aankoop van wapenen in de Verenigde Staten. Het blad lanceert verdenking dat 'Republiek Zuid-Molukken' als stroman zou worden gebruikt door 'internationaal complot, dat belangen heeft in Indonesië'. In dat verband acht Pemandangan het duidelijk, dat behalve Nederland ook andere landen militaire en strategische belangen hebben in Nieuw-Guinea in kader van Pacificstrategie. Dit artikel is een nieuw voorbeeld van overspannen Indonesisch wantrouwen gekoppeld aan een poging tot haat zaaien tegen Nederland. Verdachtmaking lijkt absurd, doch hetzelfde blad veroorzaakte ultimo 1951 eveneens opschudding door publicatie van zogenaamde Amerikaanse suggestie inzake gemeenschappelijk Nederlands-Indonesisch beheer van Nieuw-Guinea. Ontvang mede ter inlichting van HC te Djakarta gaarne bericht indien omtrent dit nieuwe gerucht naders bekend mocht worden in Amerikaanse pers c.q. indien oorsprong van dit gerucht uwerzijds kan worden getraceerd.

alleen voor 2.

Ongeacht resultaat van eventuele nasporingen zijdens ambassadeur Washington, lijkt het mij van belang absurde karakter van Pemandangans beweringen voor zover betreft betrekken van Nederland bij RMS-activiteiten, waar en wanneer mogelijk met klem onder de aandacht brengen van vooraanstaande Indonesiërs.

Van rechtstreekse tegenspraak van door opzettelijk anti-Nederlandse actievoerende bladen van de Merdekagroep gelanceerde onjuiste verdachtmakingen, verwacht ik geen nut. Het zou echter verkeerd begrepen kunnen worden indien onzerzijds alle insinuaties onweersproken zouden blijven.