

By Nyn Ghenevijfhen heere

Den Prince.



Gott ist der HERR

Op hede d'g xxijijij dach des maandt vay Junie vñ lant ghe. Taelertich. Soe sijf die Cestre vde gescrevene leere. Bernard van Meerd
vngheve bi Fummers zy mach agt yme. Ds behoulyck Cest vay achtelboghe da Commisie van admiraal Countenier vay Niesland
het witten van dese gescreuen. Hie vse duchdelyc ende vromenre te drachten. In de tijmde dat voerst admiraal hyap totte vleterre vne
egre. Hy gescreet ade. Commissie haef ghehoude vloef derzeue Commisie vay vuerke tot yuncte naer te comen. Ende te achtewel ghe
wants Cest hy niet ghe. Maer ende verboonlyc hantelik onderschryue. leef.

present

M. S. vnyneke B. H. A.

00251 54722
CENSORED INFORMATION
SINCE 1945

1003

27552 WMS

