

Die Prince van Oranjen, Grave
van Nassau, en Heere en Baron
van Brede &

Certaeme, lieve Besunderen. Wij hebben uwen schrijven ont-
vangen, ende daer bij gevraagd het escamen genomen op eenen
Laurent Deullijot, ende t'elve hebbende bij deeken van onte
Raeden doen overtien, hebben, om redenen alst beveegende, goet
gevonden dat voor deete reike de voort. Deullijot sal bij uluiden
van gevangenijsse worden antvlaen ende vrijgelaeten. Begeer-
rende t'elve bij uluiden, deeken ontrangen hebbende, altoesdaen
worde.

Certaeme, lieve, besunderen; tijt Gode bevoelen. Uit Antwer-
pen den 9^e Junij 1582

Den Certaeunen, antken lieven Besun-
deren, Bailen, Borgem: schepenen ende
Raed onter stede van Vlissingen.

U goede vriend
Guille de Nassau