

De Prince van Oranjen, Grave  
van Nassau, Marquis van der  
Veere &c.

Cerlaeme, discretste, lieve Getrouwen. Alho wij verstaan hebben,  
dat hetter schip, genaemt de *Sulanne Fortune de Hampton*,  
binnen onser stede van Vlissingen toede mogen gebragt worden,  
omme t geen aldaer in is gelaeden, als namentlijk de wisch en de  
Traen, aldaer te verkoopen; hebben wij wel gewild inluiden mit  
(deeten van de gelegentheid van de taeke te verwittigen), de welke is,  
dat wij goed ende behoorlike agten, gemerket t woort: goed op den  
viand is gehaelde, agtervolgende de Commissie daer af bij Zijne  
Hoogheid gegeven, dat t selve goed bij inluiden vercoopt sal mogen  
worden, zonder daer af eenige lasten, ongelden of impediteen  
te betaalen; ende dit so verre den geenen, dien woort: goed is compe-  
teerende, t selve aldaer kullen kunnen verkoopen; ende so verre  
niet dat gelijk den kelven zonder eenige belastingen toelaet haer  
goed elders te mogen transportteeren; hier mede  
Cerlaeme, discretste, lieve getrouwen, blijft God bevolen. Mit

Antwerpen den 17<sup>e</sup> November 1512

Uwider goede vriend.  
Guille de Nassau.

Den Cerlaemen, discretsten, onken  
Lieven Getrouwen, Bailien, Burgem:  
ende Schepenen onser stede van  
Vlissingen.