

Die Prince van Brangien, Grave
van Nassau, Marquis van der
Veere ende Vlissingen.

Cerzaeme, wijke, discrete, Lieve Getrouwen. Volgens 't geen wij
voor eenige dagen aen den Gouverneur van Walcheren, Donkheer
Alessander van Skultain hebben geschreeven ende beluoft, ten
einde dat komende tot Vlissingen eenige Francoisen, het waere
om haere particuliere affaeren, oft om hen alhier te laeten vryden,
de selve Francoisen egeen ongemak aengedaen en worden, maer dat
oen selven, zunderlinge den geenen, die van de Religie zullen zijn,
hun alle goede vrienochappse ende bevorderinge mogte worden be-
toond; Zo hebben wij u lieden daer van indigetijck wel willen adve-
teeren, ende verzoeken, dat by u lieden sulkes ook geffectueerd worde,
zondert te gedooogen, dat hen iet geschiede; neemende des niettemin
op alles goede toezicht, ende hier mede

Cerzaeme, wijke, lieve Getrouwen; onse Heere Goot zij
met u lieden. Geschreeven tot Antwerpen op ten
37^e Februarij 1583.

Cerzaemen, wijken, discrete, onsen
Lieven Getrouwen den Baillu, Bur-
gem., Schepenen ende Regereers onser
Stede van Vlissingen.

Ulieder goede vriend.
Guille de Nassau.