

De Prince van Orangien heeft voorts gewilt dat dese navolgende articulen soude onderhouden worden by alle Obersten / Capiteinen / soldaten en mateloots in de blote van zynen dienst zijnde.

Erst also t'aengaet de glorie van God en rust van de arme gelovige van t' Nederland / so sal een jegerlijck van hem aen een zijde setten alle ambitie en eigenbaet / alleen het oog hebbende op de gemene sake / also dat alles sal werden gehandelt dooz het advijs vanden Admirael / Capiteinen en Commissarissen die van wegen zijn Exc. daer zijn of gesonden mogten worden in alder eendracht / ter tijd en wijlen toe dat zijn Exc. daer eenen Raed toe gestelt sal hebben / waer toe men hem metten eersten verkwittigen sal van de persone in de selve Blote die daer toe bequaem soude mogen zijn.

Alle schepen zijnde onder het bevel van den Heere Prince van Orangien / sullen haer t'samen boegen om d'een d'anderen te helpen in alle nood dooz wederzijdelijke beloften / ten ware sy gescheiden waren dooz tempeest / of dooz bevel van den boorsz Prince of de Admirael / sy sullen mogen werden gesonden in sulken getale als van node zijn sal om eenige aenslagen of exploitien t'executeren / in welken sy gehouden sullen zijn te gehoorzamen met een twee of drie schepen gelijk dat van node zijn sal.

Dat op alle schepen sterckelijck onderhouden sal werden de Ordonnantie van der oorloge en dat daer toe den Admirael sal doen besworen aen alle Capiteinen / soldaten en bootsvolck alsulke articulen als men gewoon is te besworen op de Zee.

Dat de Capiteinen elck op zijn schip hebben sullen eenen Minister om Gods woord te verkondigen / gebeden doen / en de soldaten met de schippers houden in Christelijcke zedigheit.

Dat niemant eenige autoriteit hebben en sal / van de gebozenen uit Nederland / t'z Capitein / Meester / Schipper of anderen / ten ware sy daer toe expresselijck waren gecommitteert en gerecomandeeert by den Heere Prince van Orangien / of wel bekend by den Ad-  
I. Deel.

mirael en Capiteins / en hebbetide van haer goede getuigenisse.

Dat niemant eenig soldaet of bootsman aenneken sal van een ander schip / ten ware hy hadde passpoozt van zynen Capitein op pene wel gestraft te werden die sonder passpoozt weg gaen sal.

De buiten sullen in drie delen gedeelt werden / te weten een derde part vooz mijn Heere den Prince / een ander derde part vooz de Capiteinen / die daer op onderhouden sullen haer schepen met victualie en andere notelijcke saken / en het leste derde part sal zijn vooz de soldaten en Schippers / blijvende de tiende vooz den Admirael. Wenggaende de reste van dit point / so sal men hem reguleren na de Ordonnantie die men tot Embden gegeven heeft aen de vier of vijf schepen die lest by haer gekomen zijn / gelijk sy dat beter verstaen sullen en particulierlijker dooz den Commissaris Bassius.

En op dat mijn Heere den Prince niet en werde berhoort in zijn gedeelte / so wil en verstaet hy dat zijn portie sal werden gelevert aen meester Johan Bassius zijn Commissaris / om by hem gedaen te werden na de instructie die hy heeft getekent by de hand van zijn Exc. nemende alstijd goede recipisse van den boorsz Bassius van het gene sy hem sullen lederen.

En ten einde men mach schouwen so veel het doentlijck is / alle ongerogeltheit / op dat de boorsz schepen geen schande noch oneer behalen / so verstaet zijn Excellentie datmen niet en sal toelaten noch ontfangen op de schepen eenig volck van van goeden namen en samenten / noch die om eenige boorzleden fauten by de Justitie eermaels gestraft mochten zijn. Voorts in dien dat eenige die boorzmaels op de Zee gelopen hebben sonder Commissie van zijn Excell. of tegens zijn Ordonnantie / of van zijn Commissarissen haer wilden presenteren te komen onder dese blote: mijn Heere de Prince begeert sulx niet toe te laten sonder zijn consent en dat sy te horen geaccordeert zijn met hem of zijn Commissarissen / na de last die de boorsz Commissarissen hebben van zijn Excell.

Eintelijck wil en verstaet zijn Excell. dat dese zijne ordonnantie sal generalijken werden geobserveert van alle de gene die hen sullen geben in zynen dienste opte boorszschepen / houdende aen hem selben te mogen beranderen / vermeerderen / verminderen en vernieuwen so dik en menigmael als het hem geliebet sal. Aldus gedaen by mijn Heere den Prince op zijn huis van Dillenburg den 10 Augusti 1570. en was ondertekent /

GUILLIAUME DE NASSOU.

(F. 235.)