

VAN WEGEN DE PRINS v. ORANGIEN AEN DE REGERING v. YSSELSTEYN,  
23 jul., 1566.

De prinche van Orangien, grave van Nassau, etc., stadhouder generael, president  
ende die raden des coninx over Hollant, Zelandt, Zelandt (!) ende Vrieslandt,  
eersame, discrete, goede vrienden.

Wy verstaen, dat dagelick seecker vergaderingen gepleecht worden by enighe sectarissen,  
alwaer eenige leeraers hem vervorderen openbaerlick voor den volcke te predicken, contrarie  
die placcaten, ende insonderheyt het laeste placcaet van co. mat., onsen alder genadichsten heere,  
dicterende tselve onder andere meede, omme die leeraers te becommen, waerom soe requireeren  
wy U alsnoch ende nyet te min van wegen co. mat. lasten ende ordonneren wel ernstelick by  
deesen in als voorsz. placcaet tachtervolghen, doente allen uyten vliet ende neersticheyt, omme  
die voorsz. leerdere ende predicantere heymelick te becommen ende te becruypen, sonder noch-

290

tans eenich rumoer te maecten, omme te beletten eenighe oproer, tumult ende seditie onder  
de gemeente. Ende van tgundt voorsz. es en syt in gheenen gebreecke.

Eersame, discrete, goede vrienden, uns Heere Godt zy mit U.

ERNST.

Gescreven inden Hage, den xxiii. july, a°. 1566.

*Opschr.:*

Eersamen, dicreten drost, burgemeesters ende regierders der stede van Ysselsteyn.

(Volg. het oorspr. berust, onder jonkl. Beeldsnijder v. Voshot.)