

gevangenen en geboezig, om te sehen.

Dat de toestand in die dagen niet rooskleurig was, blijkt o. m. uit den volgenden brief ¹⁾ van onzen geliefden Prins van Oranje, Willem I, die met vaderlijke liefde en trouw onze goede stad wenschte te beschermen tegen alles, wat haar kon deren:

DIE PRINCE VAN ORANGIEN, GRAVE VAN NASSAU,
EN LIEUTENANT GENERAAL, enz.

Eerzaeme, wijze, discrete, lieve Bezunderen.

„Alzo ons dagelijks van geloofweerdige personen verscheide
„tijdingen komen van practijken ende heimelijke aenslagen, die de Brief
Prins Willem I
—
30 Nov. 1580.
„vyanden hebben op eenige havenen ende zeesteden van deeze Neder-
„landen, ende in 't besondere op der stede van Vlissingen, ende
„aenmerkende hooghelyken daer aenne zij gelegen, dat alomme zulken
„op zicht genomen, ende zo goeden wachte gehouden worde, dat de
„vijand tot alzulken zijnen boezen voornemen niet en kome, overleggende
„ook daer benefens, van wat importantie die stad Vlissingen zij;

„Is daeromme d'oorzaeke d'ezes ons schrijvens ulieden verzoekende,
„ende desniettemin amptshalve vermaenende, dat gijlieden alzulken
„goeden toezicht laet neemen, houdende, zo bij dage als nachte alzulken
„goeden scherpen wachte, dat U lieden onvoorzienlijk egeen incon-
„venient of ongemak en overkome; ons mette Ierste gelegenheid
„verwittigende van 't geene gijlieden van des vijands voornemen ook
„zult mogen vernomen hebben hiermede.

„Eerzaeme, wijze discrete, lieve Bezunderen! zijt Gode bevolen.
„Geschreven tot Delft den lesten dag Novembris 1580.

Ulieder goede vriend,
(get.) GUILLE DE NASSAU.

*Den Eerzaemen, wijzen, discreeten, onzen
Lieven Bezunderen Burgem., Schepenen en
Regierders der stede van Vlissingen.*

¹⁾ Correspondentie tusschen het Huis van Oranje en Vlissingen. O. A. VI.