

Brief der Regeering van Vere aan den  
 Prince van Orange, ten voordeele  
 van Joris Kinckaid, welke ten be-  
 hoeve van de gemeene zaak veel  
 penningen verschoten had, en daar-  
 van voldoening zocht.

8 September 1575.

Doorluchtige hoch geboren Forst genadige Heer

**A**ls Joris Kinckaid een van de principaelle coop-  
 lyden van Schotland residerende binnen deser stede, de

zelve Stad en de gemeyne zake, groote, en mechtigdige getrouwe dienste gedaen heeft, zoo wel by middele van gelde als andersins, befunderlick in den Jaere Lxxiiij doen hy in den vutersten noot deser Stede vut Schotlandt alhier gefonden heeft zekere quantiteyt van Soldaten en daer naer meer anderen in Hollandt, daer van hy de penningen verschoten en noch eensdeels te buyten staet; Ende dat de zelve Joris Kinckaid an ons verfocht heeft brieuen vanrecommandatie tot auanchemente van 't gene hy an uwer F. G. zal hebben te versoucken.

Soe en hebben wy nyet connen nalaten uwer F. G. vrundelick te bidden, den zeluen Joris Kinckaid te willen houden voor gerecommandeert, en hem te accommoderen zoe vele mogelick wesen zal; ende zouden wy achten dat ons zelue daer an gröote weldaet zoude geschieden in respecte van zyne getrouwe diensten by hem gedaen ende goede affectie die hy noch heeft tot het welvaren deser Stede en voirderinge van de gemeene zake, de welcke hy (zoe wy onderricht zyn) bereyt is met lyff en goet tot eenen goeden eynde te helpen brengen.

Doorluchtige hoochgeboren Forst genadige Heere. Wy bidden God Almachtich Uwer F. G. te gesparen in gesontheyt en lanck leuen. Geschreuen binnen der Vereden vijen September 1575.