

499. London, Friday, 13 September 1577. Jacobus Regius¹, to William, Prince of Orange.

He is unable to accept the Ministry at Haarlem, as the London Consistory think that he could not leave their Community.

Copie. Den doorluchtighen Vorst, den Prince van Orangien mynen ghenadigen Heere wensche ick ghenade ende voorspoet van onsen Godt deur Christum Amen.

Myn Heere, den brief die uwe Excellencie an uwen Dienaer den xxix^{en} July gheschreuen heeft, hebbe ick eerst den viij^{en} Septembris ontfanghen. Het verzoek uwer Excellencie ter begeirte der Burgeren van Haerlem als godlick ende tot welstant der ghemeiner zake dienende, is myne ghenegentheit na te comen, als die uwer Excellencie alle gehoorsaemheit, ende den Vaderlande mynen dienst voor andere schuldich ben. Ick hebbe mynen medebroederen den brief uwer Excellencie ange-dient ende myne ghesintheyt verclaert. Welcke my gheantwoort hebben dat, hoewel sy ongeerne...uwer Excellencie yets weigerden, nochtans ghedrongen zynde deur den noot inden tegenwordigen stant deser Gemeinte haerer zorge voor al beuolen, my voor dese tyt zulx niet conden verwilligen. Ende dewile ic deshaluen niet vry ben, bidde ic uwer Princelicker Excellencie my ten goeden af te willen nemen dat ick haer verzoek niet can gehoorsaem zyn.

De Almachtige Godt wille uwe Excellencie by lancdeurigen leuen behoeden....²
Wt Londen desen 13 September 1577.

Uwer Princelicker Excellencie onderdanighe Dienaer
Jacobus Regius, Dienaer der Nederduitscher Ghemeinte te Londen.

Endorsed: Copie des briefs an zyne Excellencie nopende de beroepinghe van Haerlem.³

¹ See above, Letters Nos. 487—489, 494, and below, Letters Nos. 500—502.