

Brief van Willem van Oranje aan het stadsbestuur van Hoorn, waarin hij de benoeming van Willem van Treslong en Peter Franck tot respectievelijk admiraal en vice-admiraal bericht en verzoekt de bevelen van laatstgenoemde op te volgen, 1573.

Opmerkingen: Op 28 januari 1573, toen deze brief geschreven werd, was Haarlem nog niet door de Spanjaarden genomen, maar met Amsterdam aan Spaanse zijde dreigde Holland in tweeën gesplitst te worden. Later in het jaar zouden Alkmaar en de slag in de Zuiderzee keerpunten blijken te zijn. Nicolaas Brunynck was jarenlang secretaris en raadsman van de prins.

Archiefdienst Westfriese gemeenten, oud-archief Hoorn inv.nr.169.

Die prince van Oraengien, grave van Nassau etc.

heere ende baroen van Breda, van Diest etc.

**Eersame lieve besundere. Alsoe wij tot beter
versekerheynt ende beschermenisse van dese lande goet**

**5. gevonden hebben eenen admirael over die wateren ende
stroomen vanden zelven lande te stellen, soe hebben wij
daertoe geordonneert ende gecommitteert jonckeren Wilhelmen
van Treslong, hebbende dien volgens tot vice-admiral gestelt
Peeteren Franck, brenger deser, dien wij jegenwoirdelijck bij u**

**10. seynden om zeker saecken van importantiën met u van onsen
wegen te communiceren. Versoeckende daerom
genaedelijck ghij hem op 'tgene hij u vande schepen van
oirloge ende galeyen aengaende vercleeren sal,
volcomen geloove gheven ende alle behoirlijcke hulpe,**

**15. vorderinge ende bijstandt doen wilt als ghij tot
welvaren van uwen vaderlande ende van uselven zult
bevinden behoirende.**

**Eersame, lieve, besundere, Onse Heere God sij met
u. Ghescreven tot Delft opten XXVIII^{en} dach van**

20. januario 1573.

U goede vriendt,

(getekend:)

Guillaume de Nassau

N. Brunynck