

Prins Willem van Oranje biedt aan de 3 staten van Utrecht, onder toezending van het ontvangen antwoord van het krijgsvolk leggende omtrent Wijk bij Duerstede, den bijstand van eenige vendelen aan.

Eerweerdige etc.

Ons is op heden Ul. scryven van den VI deser maent overgelevert worden, ende hebben daerby gesien Ulieder goede gelegenheyt tot welvaren des vaderlants, U daervan ende van Uwe goetherticheyt tot ons bedanckende. Belangende de rescriptie van de hopluyden ende knechten omtrent Wyck te Duerstede leggende, aen ons gedaen, die wy insgelycx by brengher deser hebben ontfangen, daervan seynden wy u hierby gevuecht die originale brieven, ten eynde huerlieden aengheven Ulieden des te beter bewust zij, ende ghy sult lichtelyck cunnen sporen huerlieder voornemen, ende hoe sy haere saecken soecken te verbloemen ende voor die van den hove schoon te maken, aengesien sy by huerl. scryven verswyghen die oersaecken, waerom sy hem binnen die stichte van Utrecht ierst versamelt ende die stercten aldaer ingenomen hadden. Wy hadden omtrent die steden van Woerden etlycken vaendelen knechten laeten comen tot Ulieder assistencie, indien sulcx noodich geweest ware, begherende daerom op als uwe goede meinighe te weeten, om ons daernae te reguleeren, Ulieden versekende, dat wy tot allen tyden wel willich ende bereet syn sullen, die stede van Utrecht ende Ulieden, elcx int besunder, alle mogheliccken bevoorderinghe, hulpe ende bystandt te doen. Dat kenne Godt almachtich die Ul., eerw. etc. lange gesparen etc. Gescreven tot Haerlem opten VIII dach van Maio 1577.

Die prince etc.

Ul. zeer goede vrient,

(get.) Guille^m de Nassau.

Opschrift: Den Eerw. etc. Den drye staten desselfs lant etc.