

Willem van Oranje aan Frederik II, d.d. Leipzig, 28 Aug. 1561:
betuig mijn dank voor de eer van het zenden van een gezant, ter
bijwoning van mijn huwelijk; toen ik in Juli ll. te Brussel was en
naar Leipzig zou gaan, is mij bijgaand schrijven ¹⁾ van den Koning
van Spanje voor U toegezonden, om het verder aan U te doen toekomen.

Willem van Oranje aan Frederik II, d.d. Breda, 20 Januari 1562.