

Willem van Oranje aan Frederik II, d.d. Breda, 29 Januari 1562:
„Renhart von Merode, Herr zu Frentz”, heeft voor eenige jaren hier in de Nederlanden twist gekregen met Don Rodrigo de Benevides, en dezen uitgedaagd tot een duel, op voorwaarde dat de Spanjaard „Wehr, Waeffen, Pfferdt und Rüstungen uff den Kampffplatz brengen und niederlegen soll, wie in einem jedem Lande, darin der Kampff geschen würde, in Krigen und under adelichen Personen gebruchlich”. De Spanjaard heeft dit aangenomen, „und dem von Frentzen darauff einen Harnasch zugeschicket, welchem der ihenig, so uff dem Kampffplatz niedergelegt werden soll, in aller Masze und Gestalt gleich sein solle”. Toen nu „der von Frentzen” den Spanjaard in Italië tot den kamp uitdaagde, is deze wel verschenen, „aber vill einen andern und einen solchen Harnasch niedergelegt, dermassen hiebevör in Kriegen nicht gesehen, noch auch der Landtartt under adelichen und rittermessigen Personen gebruchlich”. Von Frentz heeft toen geweigerd den kamp aan te gaan. Daar nu de Spanjaard „darüber abzogen und sich villeicht für den Überwinder ausgeben und beruhmen mochte”, wil Von Frentz gaarne door anderen laten uitmaken, of hij te recht geweigerd heeft; vooral op het oordeel van Uwe M^t stelt hij prijs; hij verzoekt mij aan Uwe M^t te vragen om „dieselbige Wehre und Rüstungen”, die brenger dezès U toonen zal, te bezien en „Iren Sententz und schriftlichen Schein” te willen medegeven, opdat Von Frentz daarvan, zoo noodig, gebruik kan maken.

Willem van Oranje aan Frederik II d.d. Breda 14 Juni 1562. Uwe