

Willem van Oranje aan Frederik II, d.d. Breda, 14 Juni 1563: Uwe  
M<sup>t</sup> heeft mij gevraagd Haar te willen behulpzaam zijn om, ten behoeve  
Harer oorlogstoerusting, 3 of 400.000 daler van Antwerpsche koop-  
lieden te krijgen. Ik heb met verschillenden hunner vertrouwelijk ge-  
sproken, maar zij hebben mij gezegd, dat de voornaamste kooplieden  
te Antwerpen „durch die vergangne Empörung der Krone Frankreich,  
auch der grossen Kriegsrustung in Enngellandt (wegen), dermassen  
sich mit Gelt entplöst“, dat zij de gevraagde som niet kunnen geven;  
en al konden zij het, „so seyen sy doch durch die bösse Bezahlung  
hochstbemelter Potentaten, auch Portugal und anderer mehr, also

---

1) Het ligt er niet meer bij.

wider die Köpff gestossen", dat zij geen gold geven zonder goede panden. „Est ist auch das Geltt jetzo so sehr vertourt, das mans schier nit dann umb zwelff oder vierzehen Gulden vom hondert bekommen kan". Ik zal intusschen mijn best blijven doen, maar geef u den raad een dienaar hierheen te zenden met een schriftelijke „Vorsicherung", waarop de kooplieden wellicht eerder geld zullen geven.