

Willem van Oranje aan Frederik II, d.d. Breda, 28 Dec. 1563:
Uwer M^{te} schrijven heb ik ontvangen en daaruit met vreugde vernomen de verovering van de Zweedsche vesting Elfsburg en het ontzet van Helmstadt, met des te grooter vreugde, omdat ik nu sommige leugenachtige berichten kan tegenspreken, die hier te lande verbreid werden; ik verzoek Uwe M^t daarom ook voortaan mij op de hoogte te willen houden. Verder deelt de Prins aan den Koning politiek nieuws mee: den afloop van het concilie van Trente, de geboorte van een zoon van den Hertog van Lotharingen enz. — In een postscriptum: wat de geldzaken betreft, ik heb al mijn best gedaan „bey denen von Amsterdam und auch bey andern Kauffherrn inn Anttorff”, maar het is mij nog niet gelukt.

Willem van Oranje aan Frederik II, d.d. Breda, 29 Dec. 1563.