

Willem van Oranjē aan Frederik II, d.d. Brussel, December (zonder
dageijfer) 1565: ik wensch Uwe M^t geluk met de victorie, 20 Oct. ll.
door Haar behaald; wat Uw. M^t verzoek betreft om Haren dienaar,
den overbrenger van Haar brieven, te willen behulpzaam zijn „das er
etwan dreissig oder viertzig Schiffzimmerleuthe alhier bekhommen und
mit sich nach Dhenemareck führen moge“, ik heb hem een aanbevelings-
brief medegegeven aan den „Shultheiszen und andre gute Freunde zu
Ambsterdhamb, die solche Sachen ahn besten zu bestellen weisen“;
ik twijfel niet, of Uw dienaar zal daar tot zijn doel komen.