

Willem van Oranje aan Frederik II, d.d. Breda, 27 Januari 1566: voorschrijven op het, bij den brief gevoegde ¹⁾, verzoek van Anna Santfort, huisvrouw van Moester Cliseus Libberts, goudsmid en harnasdrijver te Antwerpen; blijkens dat verzoek heeft Libberts voor den Koning van Zweden twee harnassen en een „acoustrement oder barderseel” gemaakt, „allain zu ainem Triumph oder Khuniglichen Einreyten, und gar nit in Khrieg oder zuem streyppen dienlich”. Drie jaar lang heeft Libberts met drie gezellen daaraan gewerkt, en is ze toen zelf naar Zweden gaan brengen, maar onderweg door de Denen gevangen genomen; zijne huisvrouw verzoekt nu, haar man los te laten en zijne harnassen vrij te geven:

Willem van Oranje aan Frederik II, d.d. Breda, 27 Januari 1566: