

**XCIV.**

*Le Prince d'Orange à Gothem de Ghendt, Pierre d. Rycke, Adrien de Coninxloy et Corneille le Brun, commissaires pour les collectes au quartier de Cologne, Wezel etc.*<sup>1</sup> Copie contemporaine. Brit. Mus. Cotton Mss. Galba C. IV, (183) 197.

1571, le 19<sup>e</sup> Janvier.

Die Prince van Oraengien, Grave van Nassau etc., Heer ende Baroen van Breda, Diest etc.

Eersame discrete lieve besundre, Hoewel wy niet anders verhoopt en hadden dan volgens tgene wy zekeren tijt geleden den uuytgewekene Nederlanders inden quartier aldaer hadden doen proponeren, ende ulieden daernaec oock gescreven, die collecten souden heuren voortganck gehadt hebben ende dienvolgens alle maenden ingebrocht, ende in handen van den onfanger generael geleverd geweest zijn, verstaen wy nochtans dat tselve niet geschiet en is, waerdoor ons oock den middel benomen wordt om alsulcken gereetscepe te maken als wel noodich wesen soude tot verlossinge van den vaderlande, soo wanneer God Almachtich die middelen daertoe geven soude, so is d'oirsake deses ons scrivens an u andermael ten eynde ghy met alder neersticheyt des mogelijk sijnde die voorsayde collecte inden quartier daer wy uuytgescreven hebben vordert ende innestuert, opdat die gemeyne sake des occasie comende, daerby niet verachttert en wordde. Gebruyckende daertoe alsulcke inductien, redenen ende persuasien als ghylieden tot voorderinge derselve saken sult bevinden behoorende. Waertoe ghy het advis van Mre Jacobs van Wesenbeke sult mogen gebruycken, in dien hy aldaer voorhanden is. Eersame lieve besundere,

<sup>1</sup> Conf. No. V et LXXXVII de cette collection.

onse Hoere God sy met u. Ghescreven tot Dillenberch  
opten XIX dach van Januario 1571.

Onderscreven U goede vriendt  
GUILLAUME DE NASSAU.

Opschrift des briefs:

*Den Eersamen discreten onsen seer lieven  
besunderen den heere van Gotthen van  
Ghendt Mr. Peter de Rycke, Adriaen van  
Coninxloy coopman ende Cornelis le Brun  
tsamen ende elck van hen besundere.*