

Waar staat de C.D.U voor ?

- Voor een compromisloze politiek die krachtig de strijd aanbindt met hen die ons land economisch, cultureel en maatschappelijk uithollen.
- Voor de grootst mogelijke stimulansen aan het particulier initiatief en inperking van de invloed der bureaucratie.
- Voor welvaartsverhoging op basis van prestatie.
- Voor een sterke, waardevaste munt.
- Voor meer werkgelegenheid door het scheppen en behouden van een gunstig investeringsklimaat.
- Voor een reële loonberekening, zodat iedereen kan zien wat hij werkelijk verdient en wat er gebeurt met de ongeveer 50% die hij niet in handen krijgt.
- Voor rechtvaardigheid jegens hen wier inkomen gekoppeld is aan de koopkracht van de gulden.
- Voor bescherming van het ongeboren kind.
- Voor beperkte culturele subsidieverleningen, slechts aan die kunstuitingen die representatief zijn voor een groot deel van ons volk en een positieve en opbouwende waarde bevatten.
- Voor ontwikkelingshulp aan doelen waarbij een optimale bestedingskracht en contrôle gewaarborgd zijn en die er niet toe leiden budgetteringsruimte voor militaire doeleinden te verkrijgen.
- Voor krachtige ideologische begeleiding van overheidszijde bij alle aangelegenheden die vraagstukken van oorlog en vrede betreffen en onvoorwaardelijke steun aan de NATO.
- Voor het weren van milieuvervuilende industrieën uit bevolkingsagglomeraties.
- Voor een milieuwetgeving die de grootste vervuiler, het wegverkeer, noodzaakt tot het toepassen van schone verbranding.

CHRISTEN DEMOCRATEN UNIE

Sekretariaat: Postbus 10, Kerkrade

- * Het onbehagen over de onduidelijke en links gerichte koers van de drie christelijke partijen wordt steeds groter.
- * Tussen belangrijke groepen binnen deze partijen en andere die zich daarvan reeds losmaakten bestaat grote politieke eensgezindheid.
- * Het is niet verantwoord dat elke groep haar eigen weg gaat; gezamenlijk optrekken is absolute noodzaak.
- * De C.D.U. heeft een concreet plan tot bundeling der krachten.

Postadres : C.D.U., Postbus 10, Kerkrade.

Telefoonnr.: 020-73 77 33 (Henk A. Schaaij)
02940-135 18 (Jac. J. Beukeboom)
04445-59 88 (L. J. Kueter)
02513-31 83 (W. P. J. Smit)

Postrekening: 20 47 415 t.n.v. Penningmeester C.D.U., Den Helder

Bankrelatie : Ned. Middenstands Bank, Hilversum, rek.nr. 67 55 64 700

De C.D.U. is in 1964 opgericht met een tweeledig doel: het bieden van een duidelijk alternatief voor het steeds verder naar links afglijdende beleid van de drie grote confessionele partijen en het samenbrengen van politiek gelijkdenkende christenen uit verschillende kerkgenootschappen.

Hoewel de C.D.U. altijd grote sympathie ondervonden heeft, is dat er bij verkiezingen nooit uitgekomen. Er zijn een aantal gemeenteraadszetels en in 1967 waren er 300 stemmen tekort voor een Tweede Kamer-zetel. Nu echter begint de scheiding der geesten binnen de "confessionele" partijen door te zetten. Machtsbeluste intriganten, bezig integere voormannen met politieke- en bestuurservaring zo snel mogelijk weg te werken, verhaasten dit proces. Ook binnen deze partijen is men er nu wel van overtuigd, dat een splitsing, hetzij vóór hetzij na de verkiezingen, onvermijdelijk is.

Het zou irreëel en onverantwoordelijk zijn als elke groep dan, uit wat voor hooggestemde motieven ook, haar eigen weg zou gaan, om daarna haar tijd te moeten verdoen met het likken der wonden. Juist de C.D.U. weet dat serieuze kiezers -terecht- zó beducht zijn voor stemverkwisting, dat ze in het stemhokje toch hun steun aan de kleine groep onthouden, hoezeer die ook hun voorkeur heeft. Gezamenlijk politiek optrekken is noodzakelijk.

Dan zal ook de "zwijgende meerderheid" een nieuwe keus durven maken. Zullen leidende politici eerder tot de overstap komen. Kunnen nieuwe leiders naar voren komen, iets wat de tweeslachtigheid binnen de "oude drie" vrijwel onmogelijk maakt.

Het bestuur van de C.D.U. heeft het laatste jaar veel gesprekken gevoerd met gelijkgezinde groepen en personen. Daarbij waren integere mensen uit de vele splinterpartijen, maar vooral mensen uit de drie grote christelijke partijen. Bijzonder bemoedigend is, dat deze gesprekken altijd weer in een sfeer van grote politieke eensgezindheid en een erkenning van de noodzaak tot samenwerking zijn verlopen.

Door de vervroegde verkiezingen is er nu geen tijd meer voor geleidelijke ontwikkeling. Er moeten daden gesteld worden. Wie dat nog te vlug gaat moet bedenken dat het de druk der omstandigheden is, die het werk voltooit.

In de ledenvergadering van 16 september j.l. heeft de C.D.U. daarom besloten:

- a. dat weliswaar de voorbereidingen voor een zelfstandig deelnemen aan de verkiezingen voortgezet worden (de voorlopige kandidatenlijst is vastgesteld, organisatie, propaganda en financiën zijn geregeld), maar
- b. dat vóór alles getracht zal worden een bundeling tussen de gelijkgezinde groepen tot stand te brengen, waarbij de C.D.U. eigen aspiraties volkomen ondergeschikt zal maken om als bindmiddel te kunnen fungeren.

Het gaat daarbij om dié grote groepen in ons volk, katholieken zowel als protestanten, die zich in hun visie op mens en samenleving laten leiden door het christelijk geloof. Enkele kleine groeperingen, die sterk gebonden zijn aan een bepaald leergezag, zullen daaraan niet willen of kunnen meedoen. Ze moeten echter wel bedenken dat ze als kleine groep potentiële stemverkwisters zijn; wie er zijn stem aan geeft moet daarvoor wel zeer sterke motieven hebben.

Waar die strakke binding niet aanwezig is, zal gezamenlijk optrekken nauwelijks problemen opleveren. De C.D.U., die al jarenlang gewend is los van de oude partijen en los van de confessionele verschillen te denken, kan daarbij als onafhankelijk coördinator en organisator optreden. Om daarbij zelfs de schijn van eigenbelang te vermijden, besloot de C.D.U. voor zich zelf geen verkiesbare plaats op de kandidatenlijst te claimen.

LAAT IN IEDER GEVAL IETS VAN U HOREN!!!

Goedkeurend, afkeurend, adviserend, laat ons weten hoe ú er over denkt. Door middel van bijgesloten formulier of telefonisch of hoe dan ook: help mee en denk mee !
En geeft u alstublieft zo veel mogelijk namen van geestverwanten, van gelijkgezinden aan ons door.

Namens het bestuur van de
CHRISTEN DEMOCRATEN UNIE,

Jac. J. Beukeboom, voorzitter,
L. J. Kueter, sekretaris.

September 1972.