

PROPAGANDA-LIED

op de Candidaat-stelling van den Heer

LION VAN LIER

VOOR DE TWEEDE KAMER

Malaise heerscht thans overal
De wereld is in-rot,
De handel is ten einde raad,
De industrie kapot.
De landbouw is in slechten staat,
De veeteelt is in nood.
De scheepvaart, die lijkt nergens op,
De visscherij is dood.

Die mooie, goeie, oude tijd,
Helaas, die is niet meer,
Het voor-oorlogsche paradijs
Keert niet zoo spoedig weer.
De oorlogswinst-tijd is voorbij,
Die hebben we gehad.
Toen ieder burger, groot of klein,
Flink in zijn duiten zat.

De levensstandaard is te hoog,
De levensmiddelen duur,
De woningnood is ongehoord,
Niets is er meer te huur.
Maar toch wordt de belastingschroef
Voortdurend aangedraaid,
Totdat de burger-middenstand
Totaal is weggemaaid.

De ambtenaar, overcompleteet,
Die uit de staatsruif eet,
Moet weg, en ook de rommelzooi,
Die bureaucratie heet.
Wij eischen thans bezuiniging,
Verspilling moet men kwijt.
Weg met regeeringsluxe-zucht,
Dat wordt nu meer dan tijd.

De overheid van stand en land,
Verspilt, vermorst, verkracht
Het zuur verdiend belastinggeld,
Door burgers opgebracht.
Millioenen worden ieder jaar,
Onnoodig weggegooid
Aan leger, vloot en oorlogstuig,
De schatkist is berooid.

Reikhalzend ziet heel Nederland
Reeds lang naar redding uit,
„Wie helpt ons landje uit 't moeras”
Zoo klinkt het alom, luid.
Doch nu de nood op 't hoogste is
Is redding 't meest nabij,
De Tweede Kamer moet vernieuwd
Tot heil der Burgerij.

In Holland hebben wij een man
Heel klein en toch heel groot,
Het is de Heer LION VAN LIER
Die helpt ons uit den nood.
Kiest hem als gij ter stembus gaat
Getroost U dezen loop,
Hij redt ons van den ondergang
Op hem rust onze hoop.

LION VAN LIER, dat is de man
Op wien gij stemmen moet,
Partijloos is deez' candidaat
Kiest hem, dan kiest gij goed.
Vermind'ring van belasting druk
Meer vreemdeling-vertier,
Herleving van de welvaart-staat
Dat wil LION VAN LIER.

Hij, die met zijn gezond verstand,
Veel spreekt en ook veel doet,
Die zuinig is en zuinig wil,
Scherpzinnig is en goed.
Hij is voor vrijheid en voor recht,
Voor werken en plezier.
Gij allen, die ter stembus gaat,
Stemt op LION VAN LIER.

Amsterdam, Juni 1922.

APPIE.